

23/8 1993
MORMOR ELINS
KUSIN.

Albin Johansson 100 avslöjar smygrökning

MJÖLBY

Det finns fortfarande ett fåtal människor i landet som minns egna upplevelser från 1800-talet. I Mjölby bor en sådan person, Albin Johansson. På onsdag fyller han 100 år.



Har den äran

— Jag är född i Ljungstugan i Ulrika där jag bodde i tio år. Från den tiden minns jag en händelse från år 1899. Far och mor var ute och höbärgade. Då låstes vi barn in i stugan för att föräldrarna skulle kunna arbeta i fred.

— Det här hände året innan jag som sjuåring började i Farsbo skola, därför måste det ha varit år 1899, berättar Albin.

Han avslutade sedermera skolgången år 1906 i Lejonäs folkskola i Malexander, dit familjen flyttade år 1903.

Där arbetade Albin i föräldrarnas lantbruk fram till år 1930, varefter han flyttade till Önnebo där en gård arrenderades.

År 1943 var det dags för nästa flyttlass, nu till egen gård i Åsbo i Boxholms kommun. Lantbruket drev han till år 1965 för att sedan bosätta sig i Mjölby.

Numera bor han i servicehuset Boken på Bockarpsvägen, och trivs alldeles utmärkt.

Utan glasögon

De hundra åren till trots kan han alltså läsa — utan glasögon och med ett öga, det högra som är friskt.

Albin tar tidningen Kvällsstunden och läser högt flera minuter för Correns journalist; tydligt och välartikulerat.

— Väldigt bra att jag har sy-

nen i behåll på ena ögat. Ett av mina stora intressen är nämligen att läsa. Förutom Kvällsstunden har jag Sändaren, Svenska Journalen och Corren.

— Glasögonen måste jag använda då jag skall titta på TV. Då går det bra.

Klipper trasmattor

— Tyvärr hör jag ganska illa, och så bröt jag lårbenshalsen för något år sedan. Jag har svårt att gå utan stöd. Men i övrigt är jag i stort sett frisk och kry, säger Albin Johansson.

Förutom läsandet tycker Albin om att klippa trasmattor nere på terapin.

— Då min fru Maria levde brukade jag klippa och hon väva.

Avslöjar smygrökning

Hur kommer det sig att du är vid så god hälsa i denna höga ålder?

— Jag har ju arbetat inom lantbruket hela livet. Jag har haft ett fysiskt tungt arbete, men det har bara varit nyttigt. Mycket frisk luft blir det också inom det här yrket.

— Sprit och tobak har jag klarat mig utan. Ja, förstås bortsett från att jag i ungdomligt oförstånd vid något tillfälle drog några bloss i smyg. Det kan jag avslöja nu — cirka 90 år senare.

Ge pengar!

Albin Johanssons kristna tro har också betytt mycket för välbefinnandet.

— Jag har en tro som burit mig genom många svårigheter.

Han är medlem i Andreasförsamlingen.

— Vi medlemmar uppför själva en ny kyrka, och hade jag bara ha orkat skulle jag naturligtvis varit med och hjälpt till att bygga, säger Albin Johansson.

— Eftersom det inte går för sig hoppas jag att alla som vill uppvakta mig på högtidsdagen skänker en slant till kyrkobygget, i stället för att ge blommor.

SVANTE STRÖMBERG



Albin Johansson, som fyller 100 år den 25 augusti, är alltså vid god vigör för sin ålder.

Foto: SVANTE STRÖMBERG

27/8 1993



Foto: SVEN FRANSSON

Albin Johanssons 100-årskalas blev över förväntan. Bakom en diger blomsterprakt bjuds jubilaren den första biten av födelsedagstårten av äldsta dottern Birgit Hahn.

100-årskalas i Mjölby

Albin blev kungligt firad

MJÖLBY

Telegram från kungen och drottningen, närmare 50 gåvobrev, en mängd av blommor, ett 100-tal gäster plus sång och musik. Så blev högtidsdagen för 100-åriga Mjölbybon Albin Johansson.

Den stora dagen började före sju på morgonen och den första hyllningen kom en timme senare från servicehuset Bokens personal. Sedan var det full fart hela dagen, med blott en halvtimmes undantag för en middagslur. Inte förrän klockan slagit nio på kvällen gick 100-åringen till sängs.

I Andréasförsamlingens gamla kyrka var det dukat med kaffe till 85 personer, men ytterligare platser fick ställas i ordning, för det kom ett 100-tal gratulanter. Bland

annat kom det släktingar ända från Helsingborg.

Medlemmar ur Andréasförsamlingen underhöll jubilaren med sång och musik till kaffet och tårtan, medan fotoblixtarna kastade extra ljus över de många blombuketterna.

Pengarna som de närmare 50 gåvobreven innehöll skänker jubilaren oavkortat till Andréasförsamlingens kyrkbygge.

Många ställde sig frågan hur 100-åringen klarade av att hålla i gång och ta emot hyllningar hela dagen. Men redan när Correspondenten intervjuade Albin Johansson inför 100-årsdagen förklarade han:

— Jag har arbetat inom lantbruket i hela livet, ett fysiskt tungt arbete, men det är bara nyttigt. Det blir även mycket frisk luft inom lantbruket. Jag har lite svårt att gå, men annars känner jag mig i stort sett frisk och kry.