

Par lurade till sig 36 000 av socialen

BOXHOLM
En man hemmahörande i Boxholm har dömts till villkorlig dom efter att han lurat till sig 36 000 kronor i socialbidrag.

Hans sambo dömdes till samma straff för medhjälp till bedrägeri. Båda nekade till brott.

Ett boxholmspar har dömts för att fört socialkontoret bakom ljuset och olagligen kvitterat ut 36 000 kronor i socialbidrag. Bakgrunden är att man-

nen skaffade en lägenhet, men eftersom han var arbetslös tvingades han söka socialbidrag.

Skrev sig hos en kompis

Samtidigt som han sökte socialbidrag skrev hans sambo över sig på en kamrats adress i en annan kommun. Genom att mannen på pappret bodde ensam fick han också rätt till socialbidrag.

Han hann kvittera ut 36 000 kronor olagligt innan socialkontoret kom på paret bedrägeri.

Socialnämnden fattade be-

slutet om att polisanmäla bi-dragstagaren.

"Kände inte till"

Vid förhandlingarna hävdade kvinnan att hon inte kände till att man måste vara skriven på den adress man på. I stället menade hon att faktiskt bodde hos kamraten en natt varannan månad.

Men kvinnan arbetade i Boxholm och medgav också att hon faktiskt bodde tillsammans med sin sambo, trots att hon var skriven på en annan adress.

Paret menade att de inte kände till att de begått någon

olaglighet, och att de därför inte begått något brott, men chefsåklagare Bo Jacobsson ansåg att paret medvetet gjort den pappersmässiga flytten i akt och mening att kamma hem pengar på olaglig väg.

Ska betala igen

Tingsrätten gick på åklagarens version, och dömde mannen till villkorlig dom för bedrägeri. Kvinnan dömdes även hon till villkorlig dom för medhjälp till bedrägeri. Därtill ska paret betala tillbaka 36 000 kronor till socialkontoret.

Anders Pehrson

Nya personalpolitiken på kommunen ska granskas

BOXHOLM
Boxholms kommun kommer att få hela sin personalpolitik granskad av yrkesinspektionen. Genom en så kallad systeminspektion ska bland annat kommunens beredskap inför psykosociala problem kontrolleras.

Mot slutet av 1992 blev stämningen spänd mellan Boxholms kommun och yrkesinspektionen. Orsaken då var att kommunen inte svarade på inspektionens frågor angående en psykosocial arbets-skada.

I den situationen hotade yrkesinspektionen med att göra en så kallad systeminspektion, med syfte att utreda hur kommunen egentligen behandlade sina anställda.

Signalen kom till företagshälsan och till Yrkesinspektionen om att anställda mådde dåligt av den kommunala personalpolitiken. Till och med den öppna vården fick signaler om missförhållanden på de kommunala arbetsplatserna.

Stämningen bättre

Men någon systeminspektion blev det inte i följ. Med anledning av den nya kommunhälsan som planerades valde yrkesinspektionen att ge kommunen tid. Tid som man hoppades skulle få med sig förbättringar.

1993 kom med ny kommunledning och den nya kommunhälsan. I dag betecknar många av de kommunalt anställda stämningen som betydligt bättre än den var i följ. Samma signaler har uppfattats av yrkesinspektionen, som betonar att det inte är den tidigare turbulensen som ligger bakom inspektionen.

Den systeminspektion vi gör i Boxholm beror främst på att många kommuner har problem med den nya lagen om internkontroll. Vi tror att det kan behöva gås igenom, uppger Gösta Wenell, biträdande chef på Yrkesinspektionen i Linköping.

Kommunen riskerar vite på 50 000 kronor

BOXHOLM
Boxholms kommun riskerar att få böter på omkring 50 000 kronor eller mer. Detta för att man låtit bli att besvara frågor från Yrkesinspektionen. Bakgrunden är att Yrkesinspektionen vill titta närmare på den psykosociala arbetsmiljön för kommunens anställda. Kontakt ska tas, hävdar kanslichef Sigvard Paulsson.

Upprinnelsen är att en kommunalt anställd tvingats sjukskriva sig till följd av en psykosocial arbets-skada. Arbets-skadeanmälan fick upp Yrkesinspektionens ögon. I slutet av september skickade inspektionen en förfrågan till Boxholms kommun, med frågor omkring det aktuella fallet.

Förfrågan innehåller allmänna frågor omkring den utredning som varje arbetsgivare måste göra i samband med arbets-skador. Har utredning gjorts, vad har den visat, och vilka åtgärder kommer att vidtas för att ändra situationen, är exempel på frågor som kommunen måste besvara.

Ingjet svar har kommit
- Svaret skulle ha varit hos oss senast den 1 november, men inget svar har kommit. Nu har vi skickat en påminnelse. Den kommer till kommunen 14 dagar på sig att besvara. Gör man inte det blir sannolikt vite för kommunen, berättar yrkesinspektör Håkan Petersson, och fortsätter:
- Av erfarenhet kan jag säga att bötesbeloppet hamnar på minst 50 000 kronor.

Riskerar stor utredning
Om Yrkesinspektionen misstänker att de psykosociala förhållandena för de anställda i Boxholms kommun är dåliga överlag,



Vid en uppringning säger sig kommunalråd Svante Larsson inte känna till Yrkesinspektionens förfrågan. Detta trots att han som arbetsledare för den skadade bär ansvaret för att en utredning kommer till stånd.

skador. Den som har arbetsledarfunktion har ansvaret för att en utredning görs. I det här fallet är det Svante Larsson som är den ansvarige.

Känner inte till
Vid en påringning uppger dock Svante Larsson att han inte känner till Yrkesinspektionens förfrågan eller påminnelsen. Han hänvisar i stället till kanslichef Sigvard Paulsson, som medger att såväl förfrågan som påminnelsen kommit till hans bord.

svara på frågan om kommunen gjort någon utredning omkring den anställdes psykosociala skada.

Vill inte svara
- Det här är en sak mellan kommunen och Yrkesinspektionen, blir svaret.
Men kommunen har ju inte tagit någon kontakt med Yrkesinspektionen, trots att kommunen är skyldig enligt lag att svara på frågorna?
- Det kommer att tas kontakt,

enligt yrkesinspektör Håkan Petersson.

"Skyddet fungerar inte"
Han kritiserar också den skyddsorganisation som ska stå till att bristfälligheter på kommunens olika arbetsplatser tas om hand.
- Att skyddsorganisationen inte reagerat i det här fallet kan betyda att den inte fungerar som den ska.
- Yrkesinspektionen ser extra allvarligt på psykosociala pro-

Så här såg det ut mot slutet av 1992. Då var relationerna spända mellan Boxholms kommun och yrkesinspektionen. I dag har mycket ändrats, och den systeminspektion som ska genomföras har goda chanser att föra något gott med sig.

Från och med i år gäller en lag för alla arbetsgivare, som kräver att man gör upp organisationsformer för att råda bot på missförhållanden.

Systeminspektionen innebär att kommunen får svara på ett antal frågor om hur man lagt upp organisationen för internkontrollen. Därefter jämför yrkesinspektionen svaren med vad de själva fått fram ge-

nom egna undersökningar. Om de båda bilderna stämmer överens är allt frid och fröjd.

Mycket har ändrats

Om yrkesinspektionen däremot misstänker att arbetsgivaren bara svarat på frågorna för att vara till lags kommer inspektörer och genomför en undersökning på plats.

Sedan årets början har dock

mycket ändrats i den kommunala personalpolitiken. Alla anställda har tillgång till kunniga beteendevetare och kommunens arbetsledare har skickats på kurs för att lära sig mer om det viktiga psykosociala klimatet.

Anders Pehrson

Halvmiljon i förlust för Folkets hus

BOXHOLM
Boxholms Folkets hus gick med drygt en halv miljon kronors förlust under 1992. Det konstaterades när föreningen höll sitt

Ny ordförande för LO distrikt

Halvmiljon i förlust för Folkets hus

BOXHOLM

Boxholms Folkets hus gick med drygt en halv miljon kronors förlust under 1992. Det konstaterades när föreningen höll sitt årsmöte.

Den största enskilda orsaken till förlusten var den renovering som nyligen genomfördes av byggnaden.

Även verksamheten med visning av biografilm som Folkets hus driver gick med förlust, dock med blygsamma 2 700 kronors förlust. 2 451 personer såg under 1992 film vid 62 föreställningar, vilket ger ett medel av 40 personer per visning.

Boxholm

KOMMUN



Ny landstingsdirektör

BOXHOLM

Östergötland har fått en ny landstingsdirektör. I måndags utsåg landstingsstyrelsen Håkan Wickström, 44, till ny direktör för landstinget.

Wickström var en av 47 sökande till jobbet, och han har bakgrund i såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Senast kommer han från K-Konsult. Tidigare har han varit chef för Ikeas anläggningar i Linköping och Stockholm.

Ny ordförande för LO-distrikt

BOXHOLM

Boxholmsbon Gunnar Andersson lämnade posten som ordförande för Östergötlands LO-distrikt vid årsmötet i Motala. Orsaken var att han tagit steget från arbetarnas skara till tjänstemännens.

Vid LO-distriktets årsmöte i Motala tackade Gunnar Andersson för sig efter två år som distriktsordförande. Orsaken är att han efter en tids arbetslöshet fått arbete som tjänsteman på arbetsförmedlingen, och därmed tar steget ur LO-kollektivet. Istället lämnar han platsen till en aktiv LO-medlem.

Bo Holm från Linköping blev den nye ordföranden för distriktets omkring 100 000 medlemmar. Han är också ombudsman för det

nybildade industrifackets avdelning 14.

Kritiska medlemmar

Årsmötet antog ett uttalande där man bland annat riktar ett kritiskt finger mot hur ungdomspraktiken och den så kallade arbetslivsutvecklingen, ALU, används på många håll. Medlemmarna menade att de båda instrumenten ger företagen möjlighet att utnyttja arbetslösa ungdomar, och att de inte sällan tar upp "riktiga jobb".

I princip hela LO-området är utan avtal sedan i mars, något som berördes när avtalsrörelsen diskuterades. Före nyår räknar man med att ha fått fram avtal för hela området.

Därtill var medlemmarna, inte oväntat, kritiska mot den aktuella arbetsmarknadspolitiken.