



Foto:ANNIKA
PETTERSON

Redan när Bertil Engdahl var tolv år fick han arbeta i skogen med pappa. På den tiden var arbetsförhållandena mycket olika dagens.

Bertil Engdahl började som dräng 8/9 1992

Ett halvt sekel i skogen

BOXHOLM

I 51 år har Bertil Engdahl varit anställd i Boxholms bolag. Redan när han var tolv år filade han sågarna själv.

— På den tiden fanns det minsann inga baracker att värma sig i, förklarar han.

Nej, inte ens termoserna var uppfunnen. Bertil rullade en butelj i en strumpa och hoppades att kaffet skulle hålla sig varmt.

Dräng i Karlsberg

När han var tolv år gick han i skolan varannan dag och jobbade i skogen med pappa den övriga tiden. Han drog stocksåg och vaktade kolmilor.

— Mamma kom från Flisby socken och pappa från Marbäck socken, båda var

smälänningar. Pappa fick tjänst som dräng i Karlsberg. På det sättet kom vi till Boxholm.

Familjen flyttade från Ekberg till Kruslund, vidare till Bäckan och hamnade så småningom till Mossen.

Sams i 50 år

— 1926 blev jag inskriven som skogsarbetare av förvaltaren Nyman, förklarar Bertil.

I början på 40-talet gifte han sig med Svea. Tillsammans flyttade de till det som senare kom att kallas Karsbostugan. Inte nog med att de firar guldbryllöpet i år. De har bott i stugan i 50 år.

— Osams? Nej, vi har hållt ihop i alla år, förklarar Bertil stolt och lägger armen om sin Svea.

Sjuk en gång

— Visst var jag orolig för honom när han var i skogen, speciellt när det blåste

mycket och när motorsågen blev modern. Men han var ju tvungen att jobba, tillägger Svea.

Bara en gång under alla åren har Bertil fått ont i ryggen.

— 1946 fick jag ischias. Jag åkte till doktorn i Mjölby. Jag fick sju sprutor och värken var borta för alltid.

Sågar på väggen

— Sen slog en gren med stor kraft mot hörselskyddet en gång. Då förlorade jag hörseln på ena örat. Men den kom tillbaka efter ett halvår.

Ut i boden hänger några av de gamla sågar som Bertil arbetat med. Det händer att folk dyker upp och vill ha sina sågar filade, sågar som ska hänga på väggen till prydnad. Den tiden då Bertils sågar var ett levebröd är passerade.



I boden har Bertil samlat på det mesta som kan vara bra att ha. Här finns också både gamla och mer moderna sågar med tillbehör.

ANNIKA PETTERSON