



Foto: SVANTE STRÖMBERG

— Jag har en del saker kvar från min tid på Carl Johan, till exempel det här fotografiet och urlistan, berättar Wera Johansson.

92-åriga Wera Johansson minns Carl Johan: Ingen sprit i Svartån men gärna i Sommen

BOXHOLM
— Det var mest "fint folk" som raglade i väg från Carl Johan då ångbåten anlöpte bryggan i Sommen efter färden från Tranås. Inte hade arbetare och bönder råd att dricka det som tillhandahölls i de fina salongerna!

Wera Johansson, som sedan ett år bor i Bjursdalens servicehus i Boxholm, arbetade under somrarna 1916–17 på ångbåten Carl Johan, byggd år 1874 vid Stallberga gård.

Från ett långt, händelse-rikt liv har hon mycket att berätta. Och då minns hon gärna arbetet som servitris på ångbåten.

— Så länge Carl Johan befann sig i Svartån var det förbjudet att förtära starka drycker, men väl ute på sjön var det fritt fram.

Vackra kläder

— Det koleldade fartyget var så fint, så fint. Jag har minnen från båten ända från 1904 då jag som liten flicka bodde i Sommen. Då tittade jag nyfiket på fartyget och alla vackert klädda passagerare.

— Och så jag lyssnade på hur de spelade på båten!

Wera Johansson har kvar "Årets reseturer för 1911". Där ser man att en resa med Carl Johan kostade högst 1:50 kr.

— Kring år 1930 togs Carl Johan ur drift. Då blev biltrafiken allt mer vanlig och tog över mycket av de

transporter som utförts av ångbåten.

— Även kor fraktades på Sommen.

Mjölkpiga

Wera Johansson tillbringade en stor del av sitt liv på båt under unga år. År 1918 fick hon sålunda jobb på Kinda som trafikerade sträckan Linköping—Horn.

— Då florerade spanska sjukan. På Kinda dog två av mina kamrater och en styrman — nästan hela båtens personalstyrka, berättar Wera.

Men låt oss tala om något

trevligare, tycker Wera och berättar om vad hon gjorde i sjuårsåldern hemma i Sommen.

— Jo, jag tjänade faktiskt pengar redan då. Jag var stationsinspektör Charles Svenssons mjölkpiga. För det arbetet fick jag 1:50 per månad!

Far blev 101 år

— Mjölken hämtade jag i gården Grybäcken, två kilometer mot Boxholmshället. Det gjorde jag kvällstid, och det var ofta mörkt och otäckt i skogen.

Nu, 85 år senare, trivs

hon jättebra i sin ljusa, trevliga lägenhet.

— Jag har det så bra, så bra. Det förstår jag särskilt då jag tänker på hur svårt gamla kunde ha det då jag var ung.

— Jag minns hur hemskt det var i ett fattighus i Ydre. Usch falingen det var så daant!

— Här har vi gamla rena himmelriket!

Wera Johansson är nu 92 år.

— Min far Gustaf Adolf Gustafsson blev 101 år. Så dit är det ännu en bit kvar!

SVANTE STRÖMBERG



Ångfartyget Carl Johan byggdes år 1874 och togs ur drift kring år 1930.