

23/5/1972

*Ett kafferep
som väcker
kära minnen*

Sidan B4



Svea Lindvall och Greta Lööke.



Svea Lindvall visar Kalle Mård hur pappas kaffekruka såg ut.

Foto: ANNIKA PETTERSON

23/5 1992

Kaffeminnen från förr

BOXHOLM

När Birgitta Karlsson, studiecirkelledare på servicehemmet Bjursdalen, började prata om kaffe en dag väcktes många minnen bland de gamla. Resultatet blev en utställning på temat kaffe.

En grupp pensionärer har under våren deltagit i en kurs kallad Minns du. En dag började gruppen att prata om kaffe. Mängder av minnen dök upp. De flesta kom

ihåg hur de som barn satt hemma och väntade på mamma som var på kafferep.

— Jag tror inte mammorna åt några kakor på kafferepen. När min mamma kom hem hade hon en vit servett i handväskan full med kakor till oss barn, berättar Svea Lindvall som varit med i studiecirkeln.

Kaffekrukor

När Svea var liten hade hennes pappa med sig en kaffekruka med handtag till jobbet. Senare blev det modernt

med kaffekruka utan handtag. På utställningen finns kaffekrukor både med och utan handtag.

Bryggare

— När jag var liten drack jag kaffe med massor av socker och grädde i. Sen har det blivit många kafferep och syjuntor med åren. Tills för ett par år sedan drack jag mest kokkaffe, förklarar Svea Lindvall.

För sex år sedan fick hon en kaffebryggare i present. Några sådan moderniteter fanns dock inte med på utställningen.

ANNIKA PETTERSON

26/5/1992

Utställningen "Kaffedrickning genom tiderna" skapade intresse i Boxholm.

På servicehuset Bjursdalen i Boxholm har en stor grupp pensionärer haft en mycket intressant studiecirkelgemenskap under vintern. Ämnet man fördjupat sig i har varit "Kaffedrickningen genom tiderna". Birgitta Karlsson från Västra Harg har varit studieledare. I förra veckan visade hela studiegruppen upp sitt resultat genom att arrangera en utställning på servicehuset.

– Denna cirkel med arbetsnamnet "kaffedrickning genom tiderna" är en av de mest positiva cirklar jag haft, säger Birgitta Karlsson. Deltagarna i kursen har forskat i böcker, skaffat fram allt utställningsmaterial. De har varit oerhört engagerade.

Under utställningsdagarna kunde man studera kaffeserviser som funnits under olika decenium i Sverige, samt antika kaffepannor. Hela åtta bord var fyllda av föremål som speglade "Kaffedrickningens historia genom tiderna".

Kaffets historia

Utställningen på servicehuset i Boxholm hade en mycket intressant historisk tillbakablick på kaffebönernas rötter.

Första gången vi i Sverige noterade att det infördes kaffe i vårt land var när tullen i Göteborg 1685 släppte in ett halvt kilo kaffe som en sjöman hade med sig från främmande land.

1688 förekommer kaffe i apotekets importlista.

1718 medförde Karl XII en kaffekokare från Turkiet till Lund. Så kaffesörplandet blev en tidig omtyckt dryck både av knektar och kungar samt borgare och bönder.

Kaffets hemland

Kaffebönernas hemland är nog svår att spåra, förstår man när pensionärerna på servicehuset fördjupat sig i ämnet. Men en sak bevisar cirkeldeltagarna. Brasilien, Colombia och Etiopien är stora exportörer av den efterlängtnade drycken. Och på ett av utställningsborden ligger en upptryckt kopia från en bok som behandlar ämnet: Sagan om kaffet.

Denna saga förtäljer att för 1500 år sedan uppfanns kaffet i Etiopien. Den arabiske getaherden Kaldi tyckte en dag att hans getter

uppförde sig egendomligt. De hade ätit några röda bär från en buske och var nu fulla av liv och lust.

Ja, till och med de äldsta getterna hoppade omkring som om de var unga på nytt. Tillsammans med vänner plockade man av de magiska bären, hällde kokande vatten över dem och drack av blandningen. Till allas förvåning kunde man hålla sig vaken mycket längre än man gjort någonsin tidigare.

Nu hoppas vi att alla pensionärer på servicehuset i Boxholm ska kunna samlas till ännu många härliga kafferep. För vem kan vara utan sin kaffestund när den tiden är inne på dygnet.

Text och foto:
Lars-Gustaf Ericson



Kursdeltagaren Helga Gustafsson bjuder cirkelledaren på kaffe.