

# Rosas spalt



## Är alla löppa körda?

9/3/1991

■ Rosa trodde diskussionen om Svante Larssons smeknamn Löppa var avslutad. Men nej då, här kommer ännu ett inlägg, denna gång från signaturen "Mas vid Masugn" som skriver:

" Svante Larsson sitter på sitt tjänsterum och läser tidningen. Plötsligt får han se att en folkkär och karismatisk Boxholmsbo tänker ställa upp i kommunvalet. Svante lägger ifrån sig tidningen och säger modfälld 'ja då är löppet kört'. En socialdemokratisk underhuggare skyndar till för att trösta och uppmuntra sin chef. 'Hej boss, varför denna dysterhet? Alla loppet i valrörelsen är väl inte körda för det!' Svante slår uppgivet ut med händerna och svarar 'jo, alla löppa ä körda'".

Så tror alltså Mas att Svante fått sitt smeknamn. Det tror inte Rosa. Men det var en bra historia . . . Penninglotten kommer på posten, Masen.

20/4 1991

# Rosas spalt



## Sanningen om "Löppa"

Nu är det dags att avslöja sanningen om kommunalrådet Svante Larssons smeknamn, skriver signaturen Bocaj i Mjölby. "Löppa" har uppstått som en kombination av Svantes kropps-konstitution och den speciella jargong, som frodas i fotbollsspelares omklädningsrum. Svantes långa, smala ben och armar var orsaken till att han fick heta "Löppa" i BIF:s röd-vita dress.

Efter avslutad fotbollskarriär fortsatte Svante som domare, en så kallad "svartloppa". Att han skulle bli domare var självklart för han dömde matcherna redan som spelare. De minnes-goda erinrar sig en match i Strålsnäs när domaren tröttnade på herr Larssons kommentarer, blåste av spelet, spände sina ljusblå i



*Via en sådan här boll kom namnet "Löppa".*

Larssons bruna och ställde den för fotbolls-domare så vanliga frågan: "Är det du eller jag som dömer?" "Det är jag, fast du får betalningen", svarade deribitska Loppan.

Det är många som är glada över att Svante inte lämnar politiken i höst. Han har några för östgötska politiker så ovanliga egenskaper som utstrålning, humor och självironi.

# Rosas spalt



## Svante dansar och ler

■ Flera gånger har Rosa försökt avsluta följetongen om kommunalrådet Svante "Löppa" Larsson i Boxholm. Men historierna tar visst aldrig slut . . . Heder åt en sådan kommunpolitiker! Hur som helst så berättar en läsare om när Boxholm firade vänortsjubileum med tyska gäster från Quickborn. Svante dansade flitigt och orkestern kunde förstås inte låta bli att spela Owe Thörnqvists "Vart tog den stygga, lilla loppan vägen".

De tyska gästerna hade svårt att förstå svenskarnas oförställda munterhet. Fast en av rörelsens påläggskalavar, tillika fackkoryfé, var inte lika glad och förmanade orkestern: "Det där var onödigt, nu blir Svante ledsen. Ni kan väl spela något annat, pöjkar?"

Men Svante, han bara dansade och log. I Boxholm gäller inga vikande s-siffror, här klarar man drag under galoscherna utan greven och betjänten.