

Över tusen frivilliga arbetstimmar när skidstugan renoverades i Boxholm

4/10
1974

De som häromdagen gick husesyn i Boxholms skidklubs renoverade och delvis ombyggda klubbstuga vid skidstadion i Boxholm blev säkert överraskade. Man har fått mycket för kostnaden, 40 000 kr, plus minst 1 000 effektiva timmar i frilligt rbete, som värderas till ca 20 000 kr. Man hade kostnadsberäknat det hela till 40 000 kr och prickade nästan på kronan rätt. Man hade räknat med ca 375 frivilliga arbetstimmar men fick mer än 1 000! Men det är inte slut på glädjeämnena ännu. Klubbens effektiva damklubb kom och stack till klubben sju tusenlappar. Undra på att det andades tillförsikt och optimism när man hade inbjudit till husesyn i lokalerna.

En kort historisk återblick visar att det en gång i tiden — 1943 — var Boxholms skolstyrelsen som tände dåvarande medlemmarna i Flemminge skidklubb — senare hette klubben FSK Boxholm och numera Boxholms skidklubb — att bygga en skidstuga. Så här heter det i protokollet från den tiden: "Skolstyrelsen avslår klubbens begäran att få disponera en korridor i Flemminge skola (nuvarande Motionsgården) vid tävlingar".

En vintermorgon 1943 drog några medlemmar i klubben med Bengt Johansson i spetsen iväg för att riva en ladugård i Malexandertrakten för att få virke till den tilltänkta skidstugan. Samme Bengt Johansson är den som lett "trupperna" i det nu avslutade byggnadsarbetet.

KLAR 1945

1945 var skidstugan klar för invigning. Den användes flitigt i 20-talet år, men 1965—1970 var den mer att betrakta som materielbod, om sig. Och 1971 gick skam på kom sig. Och 1971 gick skam på

torra land, tyckte klubbmedlemmarna; då regnade det in.

Två läger bildades. Ett höll på renovering och ett var emot. I och med Motionsgårdens tillkomst 1968 trodde många att lokalfrågan var löst för klubben, men hur det var kom man fram till att även skidstugans lokaler behövdes. Man var på det klara med att Motionsgården skulle användas vid tävlingar och skidstugan bli klubbstuga.

MÅNGA TURER

Ärendet fick sedan många turer. Ritningarna låg klara 1971. Det blev klubbslut på renovering 1972. Från Boxholms AB fick man 12 000 kr om Boxholms kommun avsatte samma summa. Kommunen sade nej — ville utreda — men våren 1973 blev det klart. En ansökan om samma belopp gick till naturvårdsverket. Det blev ja och Boxholms kommun har räntefritt lånat klubben dessa 12 000 kr tills de utbetalas. Kostnadsberäkningen var 40 000 kr, och i dag då man betalat räkningarna slutar det på 39 770 kr. Utöver de 36 000 kronorna i bidrag

får BSK alltså lägga 3 770 kr. Man hade i förhandskalkylen räknat med en ekonomisk insats av klubbkassan på 7 000 kr. Också här träffade man nästa rätt på kronan. Klubbens livaktiga damklubb lade 7 000 kr till möbelköpen, som slutade på 10 000 kr, och klubben lägger resten. Närmare än så kan man inte komma.

MÅNGA FRIVILLIGA

— Tack vare medlemmarnas idealitet har vi kunnat klara den ekonomiska press vi haft på oss, sade BSK-ordföranden Ingvar Nordlund när man visade stugan. Han syftade då på dem som bidragit med frivilligt arbete. Fem medlemmar har gjort 60 procent av timmarna och 39 de resterande 40 procenten. Allt det här arbetet värderas till ca 20 000 kr.

Renoveringen av skidstugan har gett klubben och Boxholms kommuns föreningar en lokal som är lite extra. Man har dragit in el, värme och wc och gjort stora markarbeten utanför stugan.

I det stora rummet i stugan har man lagt in nytt golv — det gamla var uppruttet — satt upp vävtapeter och byggt en öppen spis. I detta rum har man även dekorerat ett par väggar med skidor från anno dazumal och över den öppna spisen en skidlöpare i bronserad plåt. Köket är helt moderniserat och ett litet klubbрум har blivit mysigt. Möblerna är rustika som de skall vara i en sådan här lokal.

TIDERNA FÖRÄNDRAS

BSK-ordföranden Ingvar Nordlund gjorde en tillbakablick vid samlingen. Ända till 1960 översteg klubbens budget inte 5 000 kr, i dag pendlar den mellan 80 000 och 100 000 kr. Till skidbygget 1945 fick man ett anslag på 500 kr, i dag kan man få ihop 36 000 kr. Han passade på tillfället att tacka Boxholms AB, Boxholms kommun, slitvargen Bengt Johansson, damklubben Per Erik och Margot Kindstedt, som skött mycket av målnings- och färgsättningsarbetena, och Sten Gustavsson och Bertil Nordström, som i spesen för många duktiga lagt ned det högsta antalet frivilliga timmar.

I samband med visningen hade man gjort i ordning en naturstig och den vanns av Per Gunnar Sundgren som fick pris.

— ving



BSK:arna förtröttas inte. När man visade sin nyrenoverade skidstuga hade man satt fram en kaffe-petter i koppar för att få in ytterligare slantar. Inte så dåligt, konstaterar här fr v Per Erik Kindstedt, Bertil Nordström, Ingvar Nordlund, Margot Kindstedt, Sten Gustavsson och Bengt Johansson där de räknar resultatet i skidstugans storrum