

# *Fakta och berättelser om "Skogs-Sara"*

Sara Margreta  
f. 18/11-1842 Rumskulla (H)  
d. 6/1-1929 Rumskulla (H)  
(86 år 1 månad 19 dagar)



Bilden tagen i Rumskullahults ålderdomshem,  
troligvis 1923.  
Sara Greta är c:a 80 år.



### **Födde i Rumskulla församling år 1842.**

November Månad

59 . Sara Margareta i Bäckhult 18. (födelsedatum) 20. (dopdatum)

Föräldr. Sold. Adolf F. Thorgny och hustru Sara Samuelsdr i Bäckhult.

### **Husförhörslängd Rumskulla 1841-1845.**

Näs Österg. – Torp Bäckhult

Sold. Adolf Fr. Thorgny, född Vby 15 25/5, inflyttad från Vby 37

Hu Sara Samuelsdr, född Ingat. 12 30/11

S. Anders Johan, f. 40 5/6

d. Sara Greta, f. 42 18/11.

### **Husförhörslängd Rumskulla 1845-1851.**

Näs Östergd – Torp Bäckhult

Sold Adolf Fr. Thorgny Nets, f. 15 25/5 Vby

hu Sara Samuelsdr, f. 12 30/11

S. Anders Johan, f. 40 5/6

d. Sara Greta, f. 42 18/11

d. Carolina, f. 45 22/9

S. Carl August, f. 49 23/7.

### **Husförhörslängd Rumskulla 1852-1856.**

Näs Österg. – Torp Bäckhult

Sold. Adolf Fr. Netz, f. 26/11 15 Wimmerby, gift 1o 37 Wimmerby – 2o 55 Löneberga

h Sara Samuelsdotter, f. 30/11 12 Ingatorp, Död 54 2/3 (Se nedan)

2 hu Johanna M. Danielsdotter, f. 14/3 27 Löneberga

mannens Barn

S. Anders Johan, f. 5/6 40 Döpt 7/6 40, utflyttad 56 till Pelarne

d. Sara Greta, f. 18/11 42 Döpt 20/11 42

d. Carolina, f. 22/9 45 Döpt 28/9 45

S. Carl August, f. 23/7 49 Döpt 29/7 49

d. Clara Maria, f. 9/4 56 Döpt 13/4 56.

### **Ur Dödboken Rumskulla.**

Döde i Rumskulla församling år 1854

Mars Månad

Sara Samuelsdotter 2.

Hustru från Bäckhult under Näs. Född i Ingatorp den 30 Nov. 1812 var hon gift med Sold. Ad Fr.

Netz hvilken hon fött 3 söner och 3 döttrar, af hvilka 2 söner och 2 döttrar lefva. Begrofs den

5 mars

Sjukdom Wattusot

Ålder 42

Gift.

Endast uppgifter om Sara Margreta noterade nedan.

**Husförhörslängd Rumskulla 1857-1860.**

Näs Östergd - Bäckhult

Anmärkningar: blind.

**Husförhörslängd Rumskulla 1861-1865.**

Näs Östergd - Bäckhult

Anmärkningar: döf, blind, fattighjon.

**Protokoll, hållet wid extra Kommunalstamma med Rumskulla församling d. 29 augusti 1869.**

§1. Sedan fattighjonet Sara Greta Nätz, hwilken bettlande uppehållit sig i Kalmar stad, derstädes blifvit anhållen och Rumskulla kommun förständigad henne derifrån afhemta, beslutades att för undvikande af vidare hemtagningskostnader, Sara Greta Netz hädanefter skall af socknens hemmans innehafvare försörjas, hållas till arbete och vårdas i fyra dagar på hwarje helt mantal, och åligger det wederbörande tillse att hon ej från församlingen afviker, i hvilket fall den eller de församlige derfor anses skyldig ansvara.

**Socknestämmobeslut den 29 Augusti 1869.**

Årdnings Lista för Pigan Sara Greta Nots; Enligt Socknestämmobeslut den 29 augusti 1869

Att hon skall matas och vårdas 4 dyng på warje helt Hemman inom Socknen itur efter Listans innehåll, och på skrift i varje by huru länge hon warit

Karsmåla den 1 September 1869

Å fattistyrelsens wägnar L,M,Magnusson.

(Se inskannad kopia längst bak i detta kompendium)

**Kassa och HufvudBok för Rumskulla Socken 1869.**

Sept. 1 Sara Greta Netz' hemtagning fr. Kalmar

8:00

Do Do till traktamente under resan fr. Kalmar

1:50

Sept. 13 För Sara Greta Netz' vivre m.m å Kalmar fattiginrättning

11:75

**Husförhörslängd Rumskulla 1866-1870.**

Näs Östergd - Torp Bäckhult

Afsked. Sold. Adolf Fredr. Netz, f. 15 20/4 Wimmerby

h. Johanna M. Danielsdr, f. 27 14/3 Löneberga

hans

d. Sara Greta döf, blind, fattig, f. 42 18/11

S. Anders Johan, f. 40 5/6

S. Carl August, f. 49 23/7

begges

d. Clara Maria, f. 56 9/4

d. Albertina, f. 58 9/10

S. Soldat Carl August Netz, f. 49 23/7 Rumskulla.

**Husförhörslängd Rumskulla 1871-1876.**

Näs Östergd - Bäckhult

döf, mindre vetande, fattighj.

### Husförhörslängd Rumskulla 1877-1882.

Näs Östergd - Bäckhult

döf, mindre vetande, fthj

(D. Albertina, f. 55 9/10 Ibm – utflyttad till N. Amerika 77 20/4).

### Kassa och HufvudBok för Rumskulla Socken 1864 - .

1880 febr. 9 hemfrakt för Sara Nätz från Säby med påstporto	15:30
för do Sara Nätz då hon ej hittades	6:00
1883 juli Skjuts för Sara Nets från Norravi	5:00
Skötsel o vård tre dagar för Sara Netz o barn	3:00
postporto för do till Ekeby	0:12
uppfostran för Sara Netz gosse	9:00
en räkning för Sara Netz från Ekeby Socken	32:00
Oktober uppfostran för Sara Netz barn	10:00
December " " " " gosse	18:50
1884 Mars uppfostran för Sara Netz gosse	10:00
April " " " " "	5:00
Maj " " " " "	5:00
Juni " " " " "	5:00
Augusti för öfvertid för Sara Netz gosse	6:00
Ett par Sjenger åt Sara Netz gosse	1:50
1885 Februari uppfostran för Sara Netz gosse	5:00
" " " " " "	18:00
Maj " " " " "	5:00
Augusti " " " " "	15:00
1886 Febr. uppfostran för Sara Netz gosse till Karl i Sjöholm	25:00
Maj " " " " "	5:00
Juli " " " " "	3:00
Aug " " " " "	2:00
Decemb. " " " " "	6:00
1887 Feb. uppfostran för Sara Netz gosse	10:00
Mars " " " " "	2:00
Maj " " " " "	4:00
1888 Juli uppfostran för Sara Netz gosse för ett år	45:00
1889 Aug. Johan i Källerum för Sara Netz gosse	40:00

### 1883 års Födelse- och Dop-Bok för Rumskulla Församling.

No. 22

Juni 25 döpt Juli 6

Frans Enoch oäkta – Sara Greta Netz, Piga, Bäckhult, p. 86.



### Husförhörslängd Rumskulla 1883-1891.

Näs Östergd. Soldt. Bäckhult No 137

f. Sold Adolf Fredrik Netz, f. 15 26/4 Vimmerby Gift 55 Enkling 54

h Johanna M Danielsdr utflyttad till N. Amerika 86 3/5 – inflyttad från N. Amerika 90 27/5

hans

d Sara Greta, döf, mindre vetande f. 42 18/11 Rla

oäkt S. Franz Enoch, f. 83 25/6 Ibm

S. Anders Johan - Fallandesot, f. 40 5/6 Ibm

Gem

d. Klara Maria – Sinnesklen, f. 56 9/4 Ibm Död 84 25/1.

### Husförhörslängd Rumskulla 1891-1895.

Näs Östergård - Bäckhult

döf, mind.vet

h.ö.ä.s. Frans Enoch, f. 83 25/6 do.

### Matrikel för Rumskulla Skoldistrikt.

Nr. 909 Frans Enoch, f. 1883 26/5

Föräldrar: A. F. Netz – Källerum

Inskriftningsår och dag: 1891 27/2

Utskrifningsår och dag: 1896 23/7.

### Examens-Katalog för Rumskulla Folkskola vid kyrkan i Rumskulla församling vid slutet af läsåret den 14 Dec. 1891.

15. Frans Enoch Netz – Källerum, f. 83 26/5.

### Examens-Katalog för Rumskulla Folkskola vid kyrkan i Rumskulla församling vid slutet af vårterm. den 23 Juli 1896.

2. lägre klass Frans Nätz – Källerum, f. 83 26/5.

### Kassa och HufvudBok för Rumskulla Socken 1864 - .

1891 Sep: uppfostran för Sara Netz gosse	40:00
1892 Augusti " " " " "	40:00
1894 Nov: Do barnuppfostran för Sara Netz gosse till Johan i Källerum	40:00
1895 Novemb: För " " " " "	40:00
1896 Dec: För hemforsling af Sara Netz från Ekeby: enl räkn	25:00
1897 Aug: Uppfostringsbidrag för Sara Netz gosse	40:00
1898 Sept: Barnuppfostran " " " "	40:00
Dec: Hemforsling af Sara Netz se i Protokolls-boken	10:00

**Fattigvårdsstyrelsens protokoll, Rumskulla, 22/12-1898.**

§2. Styrelsen beslöt att från Boxholms skog hemforsla Sara Netz och åtog sig Johan Samuelsson i Skattegården att mot 10 Kronor hemta Netz hem.

**Församlingsboken Rumskulla 31/12 1900.**

Källorum

Frans Enoch Netz, dräng, född 83 Rumskulla

Finns ej i församlingsboken 31/12 1910.

**Rumskulla kommun, Fattigvårdsstyrelsen 1901-1923 GII:1.**

Förteckning öfver på fattigvården år 1901 (och följande) försörjda hjon.

Sara Greta Nots, Inflyttad 2/11 1901 – Rymde den 29/11 1901 Återkom den 21/12 1902

år 1903

Sara Greta Nots, Inflyttad den 2/11 1901 – Rymde den 1? April återkom den 11 Okt

år 1904

Sara Greta Nots, Inflyttad den 2/11 1901 – Rymde den 16 augusti Återkommen den 22 oktober

år 1905 och 1906 inga särskilda noteringar.

Inga fler förteckningar finns i kommunarkivet.

**Fattigvårdsstyrelsens protokoll, Rumskulla, 12/10-1901.**

§3. Uppdrogs åt Föreståndare J K Werner att fortast möjligt hämta bortavarande Sara Netz till Fattiggården.

**Fattigvårdsstyrelsens protokoll, Rumskulla, 13/12-1902.**

§2. Hämtningen af Sara Gretha Netz skall ske så fort utrönt blifvit hvar hon bor och vistas, och uppdrogs åt Föreståndaren Werner att på billigaste och bästa sätt hemforsla berörde Netz till Fattiggården.

**Kassa och HufvudBok för Rumskulla Socken.**

1903

Okt: för hämtning af Sara Netz enl:34

14:00

**Församlingsboken Rumskulla 1910.**

Hult

Sara Greta Netz, Döfstum, f. 42 Rumskulla, Ogift

(Frans Enoch ej hittad).

**Församlingsboken Rumskulla 1920.**

Hult Mellangård, Ålderdomshem

Sara Greta Netz, hjon, döfstum, f. 42 Rumskulla, Ogift.

Finns noterad i röstlängden för Rumskulla 1925, på "Ålderdomshemmet".

## 1929 års Dödbok för Rumskulla.

Jan 6 Sara Greta Netz från ålderdomshemmet

Född 18/11 1842 ogift.

### Tidningsnotiser 1901. (Wimmerby Tidning ?)

”Skogs-Sara”, den Rumskulla sockens egendom, hvilken gång efter annan omtalats i pressen, bor fortfarande kvar i Österskogen vid Boxholm, utsatt för väder och vind, ägande blott stenrös och ris till skydd. Man undrar om ej kommunalen i Rumskulla ville påminna sig sin skyldighet att hämta hem kvinnan, säger Östergötl. Dagbl.

Skogs-Sara, det i prässen så bekanta fattighjonet från Rumskulla, försvann från kommunens fattigård i Hult något före jul och har sedan ej stått att finna. Vid tillfället för rymningen, som skedde midt i natten, gjordes allt för att taga henne fast, men förgäfvdes. Säkerligen har hon ånyo begifvit sig till sin risiko i Boxholms skogar. Fattigföreståndaren har en gång förut hämtat henne på nämnda plats och kommer antagligen att ånyo begifva sig dit för att med tvång skilja henne från sin kära eremitkoja i skogen, skrifves till denna tidning.

Skogs-Sara heter en underqvinna, som uppehållit sig i skogshyddan vid Boxholm. Qvinnan, som har hemortsrätt i Rumskulla, fick i år fira julen i sin hembygd. Arrendatorn af Rumskulla skattegård afhämtade henne i onsdag i hennes skogshyddan. Till en början var hon obenägen att följa med, men när hon fick löfte att taga med sig sina tillhörigheter, förvarade i några säckar, gick hon med på att återvända till hembygden för att der intagas i fattighuset.

För nitton år sedan var hon äfven i denna trakt och hade redan då kommit i sin besynnerliga vana att undvika människoboningar och hade sin tillflykt till en tillfällig anordnad skogshyddan i närheten af Säbysjön. Den nu femtioåriga qvinnan var normal intill sitt tjugonde år, då hon insjuknade i hjärnfeber, och har sedan varit döf, enögd och litet vetande till sinnet.

### Skogs-Sara i Rumskulla

Skogs-Sara, bekant fattighjon från Rumskulla hade för andra och tredje gången hämtats från Boxholm. Under föregående höst hade hon ått sig i skogen uppfört en tämligen bra koja, vilken emellertid genom oförsiktighet blivit antänd och nedbrunnen. Sara baxnade dock inte utan byggde en ny koja i den nedbrunnas ställe. Den var dock sämre än den första och eldstad saknades exempelvis. Uppvärmningen tillgick på följande sätt: Av torra kvistar upptändes utanför kojans en brasa varefter sedan denna nedbrunnit de glödande kolen inbars i kojans och lades på en flat stenhäll. Att denna primitiva uppvärmning var otillräcklig är självskrivet, men Sara kunde ej förmås att lämna den kära kojans. Ingången var så liten, att hon måste krypa in och utrymmet in var därefter. Ena väggen utgjordes av en väldig sten mot vilken långa stänger var uppresta. På dessa hade sedan gamla skynken och granris placerats. På så vis var hela kojans byggd. Någon säng fanns inte, utan Sara sökte vila på marken med kläderna på. Föda fick hon i närliggande gårdar. Hade hon ej med våld befriats från detta elände hade hon säkert dukat under för den starka vinterkölden.



Sara Netz - "Skogs-Sara"

(Bilderna ovan ur boken "Kvinnoroller under ett sekel – en bildbok från Boxholm" utgiven av Boxholms kommun år 2000)

### "Skogs-Sara" ur Margareta Lindströms bok: "En herrgårdsflicka".

Skogs-Sara var något av en myt, ett mystiskt väsen som satte fantasin i rörelse. Hon höll till djupt inne i Österskogen i en koja hon själv byggt av granris. Den var inte lätt att upptäcka där den låg så väl gömd. Inga vägar ledde dit, täta busksnår. Ogallrad småskog och stora klippblock omgav den åt alla håll. Den var sällsynt välplacerad för den som ville hålla sig undan.

Där levde Skogs-Sara, som få människor sett men alla kände till och hört talas om. Hon var folkskygg och lättskrämmd, en stackars vilsen människospillra som dragit sig in i storskogens avskildhet, bort från all mänsklig gemenskap. Bland alla rykten som cirkulerade om hennes underliga livsföring fanns ett som sade att hon umgicks på vänskaplig och förtrolig fot med skogens vilda djur som tydde sig till henne.

Pappa som jagade i dessa trakter visste var Skogs-Saras koja låg och kunde beskriva hur hon levde: en sovplats av granris, en mattstump på jordgolvet väggas som var sinnrikt hopflätade av granris och tätade med mossa, en eldstad av hopfogade stenar. Han kunde också berätta hur han ibland såg henne i halvdunklet mellan träden och hur lättfotad och ljudlöst sprang som ett jagat vilt djur. Några sällsynta gånger hade han överraskat henne i kojans, hopkrupen därinne i färd med att laga sin mat. Han hade försökt att få igång ett samtal men bara fått besynnerliga grymtningar till svar – hon kunde inte tala som vanligt folk. Men hon sprang inte sin väg för honom som för andra, hon måtte känt hans vänliga inställning.

Någon enstaka gång tog hon sig fram i skymningen, sålde kvastar och fick lite mat i utbyte, sade ingenting och gled bort igen. Vintertid när kölden blev alltför intensiv gick hon till Simarp, ett avlägset beläget skogstorp. Hon värmdes sig, fick ligga i ladugården eftersom hon vägrade ligga inomhus i en riktig säng. Simarpstorpens var en av hennes få mänskliga kontakter.

Bara en enda gång – jag var då fem år – såg jag Skogs-Sara. Hon kom gående på gärdet, liten och



hopkrupen, iförd schal och schallett. Hon bar några kvastar med tydlig avsikt att gå in i vårt kök.

Nästan framme vid huset fick mamma syn å henne och ropade: ”Skogs-Sara kom in!” – Hon stannade, såg sig förvirrad omkring, gjorde helomvändning och började springa. Mamma följde efter ropande – ”Skogs-Sara, Skogs-Sara”... men hon satte av ner över bron, bort genom parken och var försvunnen.

Låt mig berätta vad jag vet om Skogs-Saras tragiska livsöde. På vägen till bruket låg ett ställe som hette Vivåsen. En höstkväll satt familjen samlad i köket. Det knackade på dörren och utanför i regnet stod en kvinna, trasigt klädd, stelfrusen och i ett eländigt tillstånd. I famnen höll hon ett nyfött barn inlindat i en schal. Folket i Vivåsen tog sig an de båda så gott de förmådde, gav dem mat och husrum. Barnet dog emellertid efter ett par dagar och sedan försvann kvinnan spårlöst i skogen utan att ha talat om vem hon var eller var hon kom ifrån. Omsider fick man dock veta det, en gårdfarihandlare som kom från Småland visste besked.

Sara var barnfödd i en smålandssocken sju mil söderut och där hade han varit tjänstepiga hos en bonde. Så blev hon med barn, kördes iväg, irrade omkring på vägarna, tiggde och slet ont. Till slut kom hon på sin mödosamma vandring till vår trakt, klarade själv av förlossningen någonstans på vägen och släpade sig fram till Vivåsen. Allt detta långt innan jag föddes.

Efter sådana umbäranden var det inte underligt att Sara blev folkskygg och misstänksam, att hon undvek människorna som skadat henne och gömde sig i skogen. I sitt förryckta tillstånd vände hon civilisationen ryggen och hade bara en enda önskan: att få vara ifred. – Tyvärr blev denna hennes önskan i det långa loppet ouppfylld.

En dag – hon var då gammal och hade levt som skogsmänniska i många år – kom folk från hennes småländska hemsocken. De sökte reda på kojan, överraskade och fångade in henne. Hon spjånade emot allt vad hon förmådde men det hjälpte inte. De förde henne med sig och placerade henne i fattighuset. Att stivas in bland gubbar och gummor på ett fattighus var rena katastrofen för Skogs-Sara. Hur skulle hon kunna finna sig tillrätta i en sådan omgivning, hon, en vildmarksmänniska som levt ett fritt liv i skogen? Hur skulle hon kunna anpassa sig och trivas?

Efter några dagar rymde hon, gick de sju milen, kom åter till den älskade kojan och andades ut. Men friheten blev inte långvarig. Hon hämtades tillbaka och för säkerhets skull låstes hon in i fattighusets övervåning. Nu trodde de nitiska och oförstående representanterna för fattigvården att de hade henne fast, de ville ju henne bara väl, ge henne en människovärdig och hyfsad existens på gamla dagar, återbörda henne till ett ordnat liv. Än en gång lurade hon dem. På natten hoppade hon ut genom fönstret, bröt benet och släpade sig likväl de sju milen till kojan. Men nu hade strapatserna och det brutna benet knäckt henne. Utan motstånd blev hon för tredje gången återförd till sitt fängelse. – Döden befriade henne efter kort tid.

I bruket och trakten kring Österskogen lever alltjämt minnet kvar av Skogs-Sara. De gamla kommer ihåg henne, de kan berätta om hennes olycksöde. Och de unga lyssnar men har svårt att fatta passusen om Saras tvångsflyttning. ”Var det nödvändigt?” frågar de. ”Var det verkligen en humanitär åtgärd? Varför fick hon inte leva sitt självvalda eremitliv ända till slutet?”

Beträffande barnet: Jag har talat med en dam som för många år sedan hört en gammal kvinna be-

rätta ett minne från sin barndom om en människa som kom till deras hem med ett spädbarn. Verkar trovärdigt.

Allt som berättats om Sara Netz har på senare tid skett muntligt. Det mesta är dock klart belagt. Sara Netz vistades i Ekeby socken från mitten av 1800-talet till några år inpå 1900-talet. Hennes bostad var en enkel koja i Österskogen. När det var kallt kunde Sara ha sju kjolar på sig, den längsta underst. Hon försörjde sig genom att sälja kvastar, alltid i skymningen. Mat och hjälp fick hon bland annat i Simarp, Dungarp och på Boxholms säteri. Sara lär ha kommit från Rumskulla socken i Småland. Där uppstod missväxt och många sökte sig därifrån till andra socknar. Utsocknes som kom på detta vis var inte så väl sedda och Rumskulla socken fick hämta hem henne flera gånger. Hon rymde emellertid ganska snart tillbaka. Sara trivdes tydligen som Österskogens eget skogsrå. Tyst gled hon fram mellan träden, osynlig för de vuxna, men för barnen visade hon sig.

Att man från Rumskulla var så angelägen att få hem Sara berodde troligtvis av påtryckningar från Ekeby socken, där man inte ville ta ansvar för henne.



Ordningens Lista för Pigan Sara Greta Mats, Enligt Gofk  
nu stämme beslut den 29 Augusti 1869. Att hon skall mata  
och värdas af kyrkan från varje beild. Hemman inom Gofkren  
eftersom Gofkens innehåll, och på skrift i varje by  
huru länge hon den hon varit, Hans makt den 1 Septem 186  
Fattigstyrelsens wägnar G. H. Magnusson

Se sidan 2/9 för textläsning.



huru länge varit den sparsvare, från måla den följande  
 i fält styrelsen vägnar Erik Magnusson

Kärrmala	1	Septemb.	4	dagar	Erik Magnusson
Kärrmala	5	"	1	dagar	Carl Petersson
Kärrmala	6	"	8	dagar	Anders Johansson
Kärrmala	14	"	1	dagar	Carl Joh. Eriksson
Kärrmala	15	"	1	dagar	Carl Aug. Andersson
Kärrmala	16	"	4	dagar	Anders Jönsson
Kärrmala	21	"	4	dagar	August Samuelsson
Kärrmala	25	Septemb.	4	dagar	E. Fredrik
Kärrmala	27	"	5	dagar	Johan Mattsson
Kärrmala	29	Oktober	12	dagar	Peter H. Carlsson
Kärrmala	16	Oktober	4	dagar	J. August Carlsson
Kärrmala	20	Oktober	3	dagar	E. A. Johanson
Kärrmala	24	Oktober	4	dagar	Johan Eric Johansson
Kärrmala	1	Novanter	8	dagar	Peter August Johansson
Kärrmala	7	Novanter	7	dagar	Samuel Johan Samuelsson
Kärrmala	18	Novanter	4	dagar	Anders Johansson
Kärrmala	29	Novanter	12	timmar	Johan Carlsson
Kärrmala	25	Novanter	1	dagar	Johan Carlsson
Kärrmala	25	Novanter	4	dagar	Johan Carlsson
Kärrmala	2	Decemb.	4	dagar	Carl Johansson
Kärrmala	6	Septemb.	4	dagar	Samuel Johansson
Kärrmala	10	Decemb.	4	d	C. J. Fredrik
Kärrmala	18	lito	9	d	Jab. Johansson
Kärrmala	22	lito	4	dagar	Sven Petter Johansson
Kärrmala	26	"	4	dagar	C. H. Samuelsson
Kärrmala	30	"	4	dagar	A. P. Rön
Kärrmala	31	decemb.	1	dagar	A. J. Sören
Kärrmala	4	Januari 1871	1	d	Johan Carlsson



Thorsmånen	5 januari	1	Petter August Andersson
Baksmånen	6 januari	1	Carl Johan Johanson
Torsdag	7 januari	2	Jog & P. Pettersson / Svane
Åmndåren	16 januari	2	Peter C. J. Lill
Ersmånen	18 de	7	Johan Johan Olsson
Torsdag	26 dito	2	Peter J. M. Almqvist
Torsdag	27 de	8	J. Samuel Wallentin Petersson
Ersmånen	3 februari	4	Jon Stefan Jonson
Åmndåren	12 de	4	P. J. Johansson
Torsdag	13 de	1	J. Tyssén
Åmndåren	17 de	2	Anders Johan Nilsson
Torsdag	21 de	7	Joh. Karlsson
Åmndåren	25	11	J. O. Carlsson Samuelson
Torsdag	1. Mars	4	Anders Johansson

Ägglömas utan den går i tur  
 efter hennes innehåll, ..... ansvarighet för den  
 Som uraktlåter uppsigt och vård om den Svaga.

Text längst ner på sidan:

Och Bör denna lista icke förglömas utan den går i tur  
 efter hennes innehåll, ..... ansvarighet för den  
 Som uraktlåter uppsigt och vård om den Svaga.

Sara Margretas födelsetorp - Bäckhult



Soldattorpet Bäckhult, under Näs, Rumskulla socken. Foto Sven Kask 2003.



Soldattorpet Bäckhult, under Näs, Rumskulla socken. Foto Sven Kask 2003.



Interiör från soldattorpet Bäckhult u Näs, Rumskulla socken. Foto Sven Kask 2003.



# KURIOSAEXTRA!

När detta arbete avslutas i juni 2003 blir fastigheten med adress Fiefall 100 till salu. På denna fastighet ligger Sara Margretas barndomshem, soldattorpet No. 137 Bäckhult under Näs östergård. (se bilden med text "Dålig husbyggnad").


DN Bostad i samarbete med Hemnet

Sida 1 av 1

► Kontakta oss



Visa fler bilder

 Svensk Fastighetsförmedling

**Kommun:** Vimmerby  
**Område:** Pelarne  
**Adress:** Fiefall 110  
**Boendeform:** Fritidshus  
**Rum:** 2  
**Sovrum:** 1  
**Tomtarea:** 68090 kvm  
**Pris:** 410 000 :- eller  
högstbjudande  
**Ref.Nr.:** G19SG000071

## Beskrivning

Charmigt torp som är fritt och vackert beläget i naturen och har 7 ha egen mark. I torpet finns 2 rum, möblerbar hall och kök med murad spiskåpa. El.  
Byggnadstyp: 1 ½ plan.

## Byggnadssätt

Grund: Torpargrund. Stomme av timmer. Fasad av stående träpanel, bjälklag av trä, takbeklädnad av takpannor, enkla fönster med spröjs, utvändigt plåtarbete av galv. målat. Avlopp saknas. Djupborrad brunn. Uppvärmning: Direktverkande el.  
Tomtbeskrivning: Tomtarea 68 090 m<sup>2</sup> (äganderätt).

## Planlösning

Bottenplan: köksingång. Kök med murad spiskåpa med järnspis, plastmatta på golv. Vardagsrum med trägolv och öppen spis där det installerats en kamin. Glasveranda. Överplan: Möblerbar hall med plastmatta och målad pärlspont i tak. Sovrum med målat trägolv och kakelugn.

## Ekonomi

Fastställt taxeringsvärde 243 000 kr.

## Servitut

Förmån Vagnar, Förmån Bad- Och Båtplats, Last Vagnar.

## Övrigt

Golvkonstruktionen i botteplan är dålig, vilket främst märks i vardagsrum. Om eldstäderna funtion saknas kännedom.

## Svensk fastighetsförmedling

Storgatan 50, S9837 Vimmerby

Tel. 0492-15555


Fax 0492-14380

För mer information kontakta SUSANNE GUSTAFSSON:

[susanne.vimmerby@svenskfast.se](mailto:susanne.vimmerby@svenskfast.se)

Besök vår hemsida! Klicka [här](#).

Se våra övriga **objekt** i DN Bostad/Hemnet

 Svensk Fastighetsförmedling



► Tillbaka

Huvudbild



Bild 2



Bild 3



**Bild 4**



**Uthus**



**Lada**



**Dålig husbyggnad**



**Entre/glasveranda**



**Kök**



Vardagsrum



Sovrum



Möblerbar hall öp





Markkarta



Bild 14



► Tillbaka



# Skogs-Saras kläder hittade

Allt hon ville var att få vara i fred för omvärlden...

VIMMERBY

På bordet framför mig lägger Kå-Ge Svensson en sliten kjol. Kjolen är vintertjock och noga sammanfogad lapp för lapp.

- Skogs-Saras kläder hittades av en tillfällighet, berättar Kå-Ge.

Vem var då kvinnan som burit kjolarna? Den sparsamt tilltagna linningen och längden på kjolarna talar omedelbart om att det

var en spädk kvinna. Skogs-Sara hette Sara Netz och föddes 1842 i Rumskulla socken. I år är det 75 år sedan hon dog. Och kanske är fyndet av hen-

nes kläder Skogs-Saras eget sätt att tala om för oss att det nu är dags att berätta hennes historia. Under sin levnad ville hon helst av allt vara i fred. Men det var egentligen det sista hon fick vara. När hon var i 20 års-åldern drabbades hon av en sjukdom som berövade henne hörseln och synen på ena ögat.

Efter sjukdomen blev hon aldrig mera sig själv igen. I kyrkböckerna står det att hon var "...enögd, döv och till sinnet lite vetande." De gånger hon tvingades kommunicera med andra använde hon sig av att teckna med sina händer.

Det var som om Skogs-Sara drabbades av en oro i kroppen som drev henne ut på vägarna. På 1860-talet vandrade hon bort från Rumskulla och hamnade till slut i skogarna utanför Boxholm. Där hade hon flera tillhåll. Ett av dem var en koja hon byggt av flätat granris. Väggarna var tätade med mossor och på golvet låg granris och en liten mattstump. Hon tjänade ihop födan genom att binda kvastar. Hon gick till gårdar där hon var bekant med husfolket och hon kom alltid när skymningen fallit. I utbyte mot kvastarna fick hon mat, när årstiden så tillät åt Skogs-Sara bär. Det hände att människor gick ut i skogen till hennes koja och lämna de mat utanför.

Skogs-Sara var extra skygg för män. Kanske en följd av att hon fött minst ett, eventuellt två,

oäkta barn. En son födde hon 1883, Frans Enoch, som tros ha placerats hos fosterföräldrar i Rumskulla. Från Östergötland kommer uppgifter om att Skogs-Sara ska ha haft ett spädbarn med sig på sina vandringar men uppgiften har aldrig bekräftats. De enda som Skogs-Sara släppte nära var barnen. Det sägs att det var ett barn som kom underfund med att Skogs-Sara var skrivkundig och att barnen och denna märkliga kvinna kunde skriva små meddelanden till varandra.

Livet i skogen blev ibland för svårt när vinterkylan blev hård. Då sökte sig Skogs-Sara till det lilla torpet Simarp strax intill. Där kunde hon tänka sig att stanna över natten ute i ladugården hos djuren. In i huset gick hon aldrig.

År 1869 sökte sig Skogs-Sara till Kalmar. Exakt hur det kom sig att hon hamnade där vet ingen idag men hon försörjde sig genom att tigga och genom att sälja sina kvastar.

Så hade hon förstås kunsknat få leva om världen varit annorlunda. Men se fattigvårdsstyrelsen i Rumskulla ansåg inte att detta var ett lämpligt liv. Beslut togs att Skogs-Sara skulle hämtas och få en bostad i fattigstugan i Rumskulla. Gång på gång hämtades den stackars kvinnan med våld och kördes till Rumskulla. Och gång på gång rymde hon åter till skogar-



Hittade Skogs-Saras kjol. Kå-Ge Svensson tycker att det är fantastiskt turligt att kläderna finns kvar överhuvud taget efter alla år. Foto: Annica Högborg

na utanför Boxholm. Till slut var Skogs-Sara så gammal att hennes sista utbrytningsförsök i dubbel bemärkelse blev hennes fall. Hon hoppade ut från andra våningen och skadade ett ben illa. Trots skadan gick hon de närmare sju milen

hände att de talade om Skogs-Sara.

Det visade sig att Ingrid Sandell Karlsson visste mera än så.

- Hon visste att kläderna stod kvar i en kartong.

1972 lades ålderdomshemmet ned. Det allra mest fantastiska är att ingen slängde de trasiga och slitna plaggen. Någon klok själ kom i stället på tanken att sända Skogs-Saras kläder till hembygdsgården.

- Där har de stått i 32 år utan att någon har vetat vad det var eller vem de tillhört, säger Kå-Ge Svensson.

Så kan det gå bara någon ställer de rätta frågorna.

Nu ska Skogs-Sara bli än mera känd. Tanken är att i hembygdsgården ska det inom kort finnas en docka som bär kläderna.

75 år efter hennes död kommer vi att kunna komma Skogs-Sara närmare än vad många gjorde under hennes levnad. Kanske är hon färdig med ensamheten nu.

Annica Högborg

"...enögd, döv och till sinnet lite vetande."

upp till sin koja utanför Boxholm. För att ännu en gång bli hämtad av fattigvården, denna gången för gott. Skogs-Sara resignerade, fann sig i sin lott och stannade på Rumskullahults ålderdomshem till sin död den 6 januari 1929.

Kå-Ge Svensson kom av en händelse att ta la med en kvinna som under 1960-talet arbetade på Rumskullahults ålderdomshem.

- Jag frågade henne om det



Skogs-Sara, denna märkliga kvinna, när hon tvingades leva på fattigstugan slöt hon sig i sig själv. Foto: Vimmerby Digitala Bildarkiv