



Årsmöte!

Tisdagen den 7 mars 2023 klockan 18.30
På Boxholms bibliotek



Föreningen bjuder på kaffe/te och ostfralla.

Information kan fås av:
Klas Johansson på telefon 070 4790467
E-mail: klas.1962@gmail.com.

Lasse Karlsson från Tranås Ydre Släktforskarförening är inbjuden gäst till årsmötet. Efter mötesförhandlingarna får vi höra Lasse berätta om släktforskningsmysterier.



www.krafttaget.com

Föreningen Krafttagets styrelse 2022:

Johan Birath, ordförande
Klas Johansson, sekreterare (även webbmaster)
Christian Klingspor, kassör

Mikael Lüddeckens Persson
Kerstin Andersson
Per Olov Tureson
Jakob Johansson

Dagordning:

- § 1 Mötets öppnande.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- § 3 Godkännande av kallelse och dagordning.
- § 4 Val av två justeringspersoner.
- § 5 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2022.
- § 6 Godkännande av resultat- och balansräkning.
- § 7 Godkännande av revisorns berättelse angående styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
- § 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
- § 9 Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Val av halva antalet ledamöter (tre stycken) i styrelsen för en tid av två år.
Val av Valberedning.
Val av revisor och revisorssuppleant.
- § 10 Förslag till verksamhet för 2023.
- § 11 Medlemsavgiften
- § 12 Övriga frågor.
- § 13 Mötets avslutande.

Förslag på verksamhetsplan för 2023

- Föreningens hemsida www.krafttaget.com ska fortsätta att vårdas och kännas aktuell. Historia är ju visserligen ständigt aktuell men en del nytt material lär säkert läggas ut på sidan då och då.
- En torpmärkning är planerad att hållas tisdagen den 16 maj. Det är ett arrangemang tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms OK, men Klas Johansson planerar arrangemanget. Planen är att markera två stugor under Fiskevik. Ljungstorp heter det ena objektet, och det andra är Bergslund. Fågelvägen är det ungefär 400 meter mellan de före detta stugorna och de är ganska lätta att nå. Fiskevik låg ju visserligen i Blåviks socken, men de låg väldigt nära gränsen till Ekeby, och dessutom låg ju denna delen av Blåviks socken i Ekeby fram till 1870-talet. Ljungstorp och Bergslund är väl värda att skyltas.
- Föreningen Krafttagets grupp på Facebook kommer självklart att finnas kvar. Guppen bevakas främst av administratörerna Klas Johansson och Mikael Lüddeckens Persson. I skrivande stund har gruppen 1251 medlemmar
- Föreningen Krafttaget kommer att representeras med ett lag på Boxholmsmästerskapet i frågesport. Klas och Ann-Sofie – som tidigare brukade vara med i ett lag ingår numera i arrangörsstaben –men precis som i fjol så kommer Krafttaget att representeras av Claes-Göran Olson, Jakob Johansson och Inger Maria Rosenberg..
- Under våren, och kanske även i höst, kommer lokalhistoria att fokuseras på Boxholms bibliotek. Föreningen Krafttaget kommer i stora grad att vara inblandade i detta, nämligen med föreläsningar och bildutställning.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2023!

Betala 100 kronor bankgironummer 5520-2998. Ange Föreningen Krafttaget som betalningsmottagare. Ange gärna mobilnummer och e-mailadress.
Det går också att betala med Swish. Numret är 123-6986970.

Verksamhetsberättelse för 2022

- **En föreläsning på Bjursdalen** hölls gemensamt av Ann-Sofie och Klas Johansson den 4 november. De turades om att prata om Boxholms uppkomst och historia, samt så visades filmer och material från hemsidan.
- **Hemsidan och Facebookgruppen**, det är ju främst genom de kanalerna som Krafttaget vårdar och visar upp Boxholms historia. Hemsidan skapades 2007 och många hemsidor ser kanske modernare ut, men det finns ju ändå enormt mycket historiskt material att ta del av digitalt hemma vid datorn. Bland det som har tillkommit senast finns en mängd skrifter, dokument och broschyrer.

Föreningen har numera en bredbandskostnad att betala varje månad. Hela hemsidan ligger ju på vår egen server i vår lokal under räddningstjänsten. Det finns funderingar på att hitta en annan lösning för hemsidan i framtiden men vi får helt enkelt se om vi kan lösa detta.

- **Torpmärkningen** har ställts in två år i rad på grund av coronapandemin. År 2019 markerades Skogs-Saras koja i Österskogen med en skylt, och därefter dröjde det alltså till i maj 2022 innan Boxholms OK, Ekeby Hembygdsförening och Föreningen Krafttaget arrangerade torpmärkning igen. På Boarps ägor låg det en stuga som förvånande nog inte har markerats med en minnesskylt. Stugan kallades för Nylyckan eller Nylycketorpet, och nu var det dags att se till att bevara denna stugas minne genom att gjuta fast en stolpe med skylt där stugan har legat. Eftersom torpmärkningarna startade redan 1968 så finns det inte så himla mycket att markera längre, och det var en orsak till att det denna vårdag fick räcka med att sätta upp stolpe med skylt vid endast ett torp.

Torpmärkningen hölls onsdagen den 11 maj. Tyvärr så satte det igång att regna på eftermiddagen denna dag och det gjorde nog att många valde att stanna hemma, men 14 personer tog sig ändå ut till den grönskande naturen. De fick garanterat en väldigt trevlig kväll, för regnet upphörde ungefär när skylten kommit på plats.

Efter att stolpen med skylt kommit på plats så plockades matsäcken fram, och Klas Johansson berättade om Nylyckans historia. När Nylyckan uppfördes vet vi inte, men den finns med i den allra äldsta tillgängliga kyrkboken i Ekeby socken, och den börjar på 1788. Tyvärr har ju äldre kyrkböcker i Ekeby brunnit.

År 1881 så flyttade Maja Stina Johansdotter till Nylyckan. Hon bodde tidigare i Hästhagen, ett torp som ju också ligger under Boarp. Maja Stinas make, Gustaf Andersson Holm, hade dött, och det var antagligen en orsak till flytten. Maja Stina var född i Linderås 1825, så hon var 56 år när hon kom till Nylyckan.

Några år senare, nämligen 1888 så flyttar Anders Fredrik Jonsson till Nylyckan, och även hans dotter Hedda Sofia. De kom från Arvidstorp som ju låg bara ett par hundra meter från Nylyckan. Anders Fredriks hustru hade dött året innan. Anders Fredrik var 58 år gammal vid flytten och dottern 14 år, men dottern flyttade vidare efter ett par år.

Och därefter var det endast Maja Stina Johansdotter och Anders Fredrik Jonsson som bodde i Nylyckan. De fick fjorton år tillsammans i stugan, för år 1902 flyttade de båda till Linnestorp. Dit var det bara en knapp kilometer genom skogen från Nylyckan.

Men Maja Stina blir inte kvar länge i Linnestorp, redan 1903 flyttade hon till fattighuset. Där dog hon ett par år senare, nämligen den 30 april 1905. Ålderdomssvagheter står det i dödboken.

Anders Fredrik Jonsson däremot var en riktig krutgubbe. Han var ju född 1830 och han blev änklingsman redan 1887, men den 18 januari 1924 så flyttar han till Torpa Södergård i Rinna. Orsaken var antagligen att hustrun på gården var en dotter till Anders Fredrik Jonsson. Hon hette för övrigt Hedda Sofia, det var alltså dottern som under ett par år bodde i Nylyckan. Nämnas kan, att Hedda Sofia var mormor till Sven Laudon.

Strax efter att Nylyckans historia presenterats så visade sig solen bakom trädallarna och ingen hade särskilt bråttom hem. ”Det var riktigt trevligt detta” hördes några deltagare säga, och det är bara att hålla med.

- **En torpskylt** byttes också ut under året. På skylten vid Källeberg i Österskogen stod På skylten stod det att sista brukaren avflyttade 1899 men den sista som bodde i Källeberg flyttade 1910. Nu står det rätt på skylten vid Källeberg.
- **Söndagsturerna** återkom 2022, dock i enklare form än då Föreningen Krafttaget / Boxholms OK stod för arrangemanget. Det kom en förfrågan från Kjell Knutsson som är ordförande för STF Folkunga - det vill säga en lokavdelning av Svenska Turistföreningen - om de kunde ta över konceptet. Så blev det men Krafttaget/BOK står som medarrangörer. Kjell önskade ju hjälp med att sprida arrangemanget via kanalerna som använts tidigare, till exempel Krafttagets hemsida och högtalarvästarna tillhör ju BOK.

Den första Söndagsturen genomfördes vid torpruinen Gölen, datumet var den 16 januari 2022. Torpet Gölen låg vid Kvarngölen, inte så långt från Hybbeln. Anna Pettersson hade berättaruppdraget och runt 80-90 personer tog sig ut i skogen och till Gölen denna snöfria, milda och sköna januarsöndag. Anna är född med efternamnet Knutsson och hon är brorsdotter till Kjell. Anna pratade i 50 minuter, men jag tror ingen blev särskilt trött eller frusen, för Anna hade en mycket intressant historia att förmedla. Den handlade om hennes liv som utbytesstudent i USA. Hon hamnade i svenskbygderna, och anledningen var att hon sökte sig dit eftersom hon har ett intresse av den svenska emigrationen.

Den andra Söndagsturen ägde rum den 13 februari och då var det Kalle Bäck som drog på sig högtalarvästen. Då brann elden inte så långt från Kjell Knutssons bostad, alltså vid Gärdslett. Även denna söndag var det ett skönt väder. Det var en temperatur på några plusgrader och inte ett snökorn i sikte. Och massor av folk kom för att lyssna på Kalle Bäck som ju är boende i Trehörna och professor i historia. Kalle har forskat om det svenska torpet, och det var ett ämne han pratade om denna söndag. Runt 110 personer dök upp, och det var nog 100 fler än vad Kalle hade räknat med... Kalle berättade om hur livet var för torparna en gång i tiden, och om ett yrke som är förbjudet sedan 1944. Torparlivet var på många sätt idealiskt, både för torparna och för bonden på gården där torpet var beläget. Kalle förklarade orsaken till detta, samt många andra saker.

Det är trevligt att Söndagsturerna lever vidare, även om det är i mindre omfattning än tidigare år. Vätskeservice vid dessa Söndagsturer har inte anordnats. Vätskeservicen till orienterare var ju annars en bidragande orsak till att Torpturerna (som senare blev Söndagsturer) startade upp.