



Årsmöte!

Torsdagen den 9 mars klockan 18.00 på biblioteket

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det fika och fralla.

Ingemar Nordström kommer att berätta Boxholmsminnen...



Information kan fås av:
Klas Johansson, tele:
0142-51213
eller
070 4790467

E-mail: klas.1962@gmail.com.



www.krafttaget.com

Dagordning:

- § 1 Mötets öppnande.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- § 3 Godkännande av kallelse och dagordning.
- § 4 Val av två justeringsmän.
- § 5 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2016.
- § 6 Godkännande av resultat- och balansräkning.
- § 7 Godkännande av revisorns berättelse angående styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
- § 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
- § 9 Förslag om stadgeändring där intern revisor utgår och att endast revisor och revisorssuppleant väljs i framtiden.
- § 10 Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Val av halva antalet ledamöter (tre stycken) i styrelsen för en tid av två år.
Val av Valberedning.
Val av revisor och revisorssuppleant.
- § 11 Förslag till verksamhet för 2017.
- § 12 Medlemsavgiften
- § 13 Övriga frågor.
- § 14 Mötets avslutande.

Förslag på verksamhetsplan för 2017

- Söndagsturerna säsongen 2016-2017 pågår och avslutas den 12 mars
- En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Orienteringsklubb i vår, datumet är onsdagen den 17 maj. Tanken är att Ljungby gamla tomt och Dala gästgivaregård ska skyltas.
- Vintern 2017-2018 kan Söndagsturerna återkomma, det är ju Föreningen Krafttaget och Boxholms Orienteringsklubb som står bakom dessa arrangemang.
- Hemsidan ska fortsätta att utvecklas; www.krafttaget.com. Tanken på en omgörning av sidan har funnits en tid och de planerna kvarstår.
- Föreningen Krafttagets grupp på Facebook kommer självklart att finnas kvar och bevakas, främst av administratörerna Klas Johansson och Mikael Lüddeckens Persson.
- Om möjlighet och intresse finns kommer Föreningen Krafttaget att vara representerat på någon Kulturarvsdag under året.
- Föreningen Krafttaget har varit med i Boxholmsmästerskapet i frågesport vid flera tillfällen på senare år och med blandat resultat. Föreningen kommer till start även i år och laget representeras av Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes-Göran Olson. Datumet är 11 mars.
- Digitaliseringen av Inge Strands material ska i möjligaste mån fortsätta under året.
- Kanske kan någon torpvandring eller annan aktivitet komma till stånd under året. Finns intresse av någon att arrangera detta så är det välkommet.

Verksamhetsberättelse för 2016

- **Söndagsturer säsongen 2015-2016**

Det var den 29 november 2015 som Söndagsturererna rullade igång och det blev en säsong med totalt 16 Söndagsturer, det mesta som det någonsin har varit. Inget uppehåll gjordes utan turerna rullade på söndag efter söndag och den sista elden tändes den 13 mars. Det innebar att fem söndagsturer genomfördes innan nyår och elva stycken under 2016. Berättaruppdraget efter nyår hade i tur och ordning Jan Holmbom, Håkan Gustafsson, Jörgen Auer, Andreas Schander, Inger Rosenberg, Madeleine Håkansson, Lillemor Persson, Mikael Lüddeckens Persson, Ann Bark, Ann-Sofie Johansson och Johan Birath. Det var ju en bra vinter för att arrangera Söndagsturer, de flesta söndagarna var helt snöfria, även om det var en period - främst i januari - då det fanns en del snö. Intresset för Söndagsturererna var bra hela säsongen, även om det var långt till något rekord. Men kring 60 personer i publiken vid flera söndagar är ju riktigt bra. Säsongen avslutades med att Johan Birath hade berättaruppdraget, och detta var faktiskt femte gången som Johan fick vara avslutare, platsen var en bit bortanför Hageby.

Söndagsturer säsongen 2016-2017

En ny säsong med Söndagsturer startade upp den 27 november 2016. De senaste åren har Söndagsturererna pågått från första advent till och med den andra söndagen i mars och så blir det också säsongen 2016-2017. Jörgen Auer var premiärberättare denna säsongen och därefter följde i tur och ordning Ingemar Nordström, Ingrid Norén och Ida Johansson / Sanna Lönngren. Ida och Sanna stod för en musikinsats vid Söndagsturen innan jul, det har ju blivit tradition att bjuda på musik just den söndagen. Elden brann då vid Trinnebo, Ekeby, det vill säga hemma hos familjen Lönngren. Tävlingen "gissa tomten" genomfördes också, och det var Karl-Johan Norén som doldes under tomtemunderingen. Det hade Leif Svensson gissat och han fick en gräddost med sig hem till Saxabäcken.

Företeelsen Söndagsturer, alltså en eld och en berättare i skogen dit allmänheten välkomnas, bör numera vara känt över hela landet. Undertecknad skriver för tidningen "Allt om Husvagn & Camping" och i marsnumret 2016 fanns det med en artikel om Söndagsturererna. Jag skrev förstås artikeln själv, men det gjordes på uppmaning av chefredaktör Ulla Carle som känner till att vi arrangerar detta, och Söndagsturererna har fascinerat henne mycket!

- Onsdagen den 25 maj genomfördes den traditionella torpmärkningen. Fraxhem och Skyttebo banvaktstuga var de objekt som kom att försees med minnesskyltar.

Fraxhem skyltades först, ett riktigt gammalt torp beläget på Mulebo ägor alldeles intill golfbanan. Fraxhem finns med på en karta från 1697, en karta som publiken fick ta del av. Skylten vid Fraxhem lär säkert bli betydligt mer studerad än de flesta andra skyltar vi sätter upp i och med att den sitter alldeles intill en golfbana. Torparen Henrik Olsson och hustrun Ingrid Larsdotter kom till Fraxhem 1777, de flyttade dit från Tysslinge, en socken i Närke.

Mellan 1807-1819 finns det tyvärr ingen husförhörsbok i Ekeby, och i de efterföljande kyrkböckerna finns inte Fraxhem längre med. Det verkar som att torpet var borta en tid. Det är osäkert vilket år som Fraxhem återuppstod igen, men troligen skedde detta på 30-talet eller rent av på 40-talet. Stugan lär i alla fall ha kallats för Fraxhem, precis som den stuga som låg på platsen under 1600-talet.

De sista som bodde i Fraxhem var ju Åke och Tyra Eriksson samt sonen Jan-Åke, och det var Jan-Åke som berättade att de flyttade från Fraxhem 1972. Han intygade också att ingen bodde i Fraxhem efter honom och föräldrarna, även om stugan stod kvar en tid och innehöll en del annan verksamhet.

Karl-Johan Andersson och Sven Ström hade med sig murbruk så stolpen med skylt kommer lätt att klara en snedslagen golfboll.

SKYTTEBO BANVAKTSTUGA

Skyttebo banvaktstuga var nästa objekt att markeras. De flesta banvaktstugor som uppfördes efter järnvägens tillkomst är borta idag, även om någon enstaka stuga står kvar utefter stambanan. Många gånger är alla spår efter banvaktstugorna borta, men vid Skyttebo finns det tydliga spår kvar efter bostaden. Frukträd och syrénbuskar pryder området och en osedvanligt rejäl jordkällare står kvar som ett minne efter de familjer som bott på platsen.

Det var en ganska lång och krånglig process att hitta året då de sista som bodde i banvaktstugan flyttade därifrån. Det blev en del resor till Landsarkivet i Vadstena för att knäcka nöten, och utan att här gå in på hela förfarandet så står det nu 1962 på skylten. De sista som bodde i stugan bör nämligen ha varit Gunnar och Ingrid Vidén och de flyttade från Skyttebo banvaktstuga den 7 augusti 1962.

En som var till hjälp för att lösa problemet med ”sist boende” i Skyttebo banvaktstuga var Carina Gustafsson. Hon bodde själv i stugan som liten flicka, nämligen som nyfödd fram till 1,5 års ålder. Det minns hon förstås inget av, men hon minns besöken hos det efterföljande paret i stugan, Gunnar och Ingrid Vidén.

När även denna skylt kommit på plats slog sig alla närvarande ner i vägslänten och plockade fram matsäcken. Det var ett 20-tal personer som bevittnade utmärkningen, och de fick en trivsamt kväll med ett hyfsat bra väder.

- Genom Krafttagets hemsida och Facebookgruppen syns nog föreningen allra mest. Facebookgruppen har i skrivande stund 678 medlemmar. Hemsidan har hålls hela tiden aktuell och en del nyheter har den fått under året. Till exempel har Mikael Lüddeckens-Persson gjort en tidslinje med händelser i Boxholmstrakten från Boxholms säteris tillblivelse och fram till våra dagar. ”Ur Ekeby sockens hävder” ligger också digitalt på hemsidan.
- Klas ombesörjde en bildutställning på biblioteket i våras. Det var bilder tagna av tre framlidna fotografer: Karl-Erik Wennerqvist, Folke Wallin och Olle Eklöf. Det blev en populär och välbesökt fotoutställning.
- Östergötlands arkivförbunds centralarrangemang vid Arkivens dag hölls i Boxholm (den 12 november 2016) och där var Krafttaget i högsta grad involverat. Klas deltog på planeringsmöten och ordnade med utställningen och Johan var en av föredragshållarna. Marianne Holmbom gestaltade Skogs-Sara, något som blev mycket lyckat.
- P-O Tureson har med Krafttaget i ryggen, och tillsammans med Monica Wickman tagit initiativ till att hälsokällan i Österskogen har snyggats till. Ett enormt träd har sågats upp och tagits bort, detta med hjälp av Berndt Wågman och Arne Sandberg, så nu rinner åter vatten vid källan. En del ytterligare förbättringar kommer att göras under året.
- Föreningen erhöll i höstas Inge Strands samling av diabilder, foton och filmer. Det forslades till klubblokalen och Gorren Karlsson har påbörjat digitalisering av bilder.