

Myrstugan under Diseberg (märktes ut 2003)

Sist boende i backstugan 1903:

Före detta livgrenadjären Anders Schild och hans hustru Fredrika Larsdotter.

Han var tidigare soldat och bodde i Livgrenadjärtorpet Nr 61 på Ryckelsby Rusthålls ägor.

Schild var gratialist, vilket innebar att han fick pension från Vadstena krigsmanshuskassa.

Hustrun dog 1892 och Anders **1903**.

Några som har levat här:

Den första födelsenotisen från Myrstugan är från 1764.

Den 30 maj föddes då Anders Nilssons och hustru Ingeborgs barn i Myrstugan.

Bland faddrarna var Sven, hustru Lena och pigan Anna, alla från Diseberg.

I den första husförhörlängden (1788-1798) bor änkan Ingeborg Olsdotter med sina döttrar Stina och Greta här.

Prästen har noterat att de är fattiga och att dottern Stina är ofärdig.

På en sockenstämma år 1800 beviljades änkan Ingeborg 12 skillingar på extra stat vid varje utbetalning.

Hon avled av håll och styng, lunginflammation, vid 71 års ålder.

Dottern Greta, gifte sig med spikmedsdrängen Nils Tollstedt.

Han var då 19 år och hon 26.

Efter giftermålet övergav han sin hustru, han rymde helt enkelt.

Med honom fick hon en dotter.

Hon födde också två söner utom äktenskapet.

Greta levde hela sitt liv i Diseberg och Myrstugan där hon dog av ålderdomsbräcklighet 87 år gammal.

Hon står då som spikmedsänka.

I Myrstugan bodde också arbetskarlen Otto Wilhelm Axman och hans hustru.

Han var begiven på spel och dryckenskap, straffad för snatteri, inbrottsstöld och lönskaläge.