

Våran Plan, Österskogen

Söndagstur den 6 januari 2008

2008 års första söndagstur gick till Österskogen och till platsen som går under namnet Våran Plan. För yngre Boxholmare är säkert denna benämning på platsen totalt okänd, så det var ju därför kul att kunna belysa namnet ännu en gång i och med denna söndagstur.

Sten Nordqvist stod som berättare denna söndag och en lämpligare person än Sten går ju knappast att finna. Våran Plan är egentligen en gammal kolbotten. Resterna av kolarkojan kan man fortfarande finna strax intill kolbotten. Sten berättade att det kolats på platsen fram till 20-talet. Då såg skogen ut ungefär så som den ser ut idag. Sten berörde kolningen, och vi fick veta att det en gång i tiden fanns två kolmilor per kvadratkilometer i skogarna kring Boxholm! Namnet Våran plan kom dock till då ett gäng ungdomar på 30-talet började tävla i fri idrott på platsen. Det var höjdhopp, längd, kula, spjut och olika löpgrenar. Idag är det svårt att tänka sig att dessa tävlingar ägt rum mitt i den idag täta skogen, men Sten kunde peka exakt var kulringen var och var längdhoppsgropen låg... Sten berättade också om de matcher med ungdomarna från Sommen som ägde rum på 30-talet, och då framförallt i form av skidtävlingar. Det var enormt tuffa banor, och arrangörsklubben hade förstås en stor fördel som kunnat träna på de nära på livsfarliga banorna i förväg...

Söndagen den 6 januari sken inte solen, men det var ändå en härlig och skön vinterdag. Efter flera riktigt blåsiga dagar hade det lugnat på, så besökarna fick en riktigt trevlig dag i skogen. Besöksantalet låg förövrigt på nästan 80 åhörare, plus ett ganska stort antal orienterare som fick sin vätska vid Våran Plan.

Klas Johansson





