

Norra Lagnebrunna

Lagnebrunna fanns på 1500-talet. Om det då var en eller två gårdar då vet vi inte.

År 1571 betalar Erik i Lanningabrunna och 1614 Olof i Lagnebrunna pengar till Älvsborgs lösen.

Sverige hade ju på Gustav Vasas tid blivit protestantiskt men det fanns många svenskar som innerst inne fortfarande var katoliker. Hertig Karl bestämde sig för att en gång för alla göra svenskarna till goda protestanter. Han skickade därför år 1596 ut ärkebiskopen Abraham Angermanus, Mäster Abraham, på en så kallad visitationsresa.

I god tid fick alla församlingar ett brev som talade om var och när sockenprästen skulle infinna sig med de värsta syndarna.

När det gällde Boxholmsbygden handlade det nästan bara om äktenskapsbrott och otillåtet umgänge mellan ogifta.

Från Ekeby och Rinna kom nio personer till rättegången, bland andra Måns Nilsson i Lagnebrunna. Han hade haft ihop det med två kvinnor på samma gång. Den ene nekade han att han varit med. Henne ville ingen ha, sa han, och därför vigdes han genast med den andra.

På kartor från 1638 finns både Södra och Norra Lagnebrunna, och de är då kronohemman.

Per Ribbing på Boxholms säteri köpte 1639 tre kronohemman i Ekeby socken, Södra Bäck, Kishult och Norra Lagnebrunna av kronan. De övergår då till frälsehemman.

1761 föddes det tvillingar i Norra Lagnebrunna, Hemmings och Kerstins barn Anders och Katharina.

I slutet av 1700-talet fanns Backen, livgrenadjäratorpet Nr 117, Gölen, Hybbeln, Ekstugan (Karpåsen), och Vivåsen på ägorna.

Senare tillkommer Kristineberg, Kojan och Gatestugan, (nybygge 1853).

Backen, Hybbeln och Gölen överförs senare till Sjögarp.

Mellan åren 1810 och 1824 heter bonden Lars Månsson. När han avled 1824 skrev prästen om honom i dödboken:

Lars Månsson var född 1749 i Säby.

Måste såsom barn av fattiga föräldrar tidigt ur deras, i andras hus att lära sig göra gagn.

Ingick äktenskap med efterlämnade Katharina Persdotter.

Av dem emellan sammanavlade barn, överlever fadern fyra söner och en dotter.

Hitflyttad från Säby 1810.

Har allt sedan varit boende i Norra Lagnebrunna.

Detta hushåll har banat ojävaktigaste bevis på trogna makar, hulda föräldrar och lydiga barn samt eniga syskon.

Arbetsam och ordentlig och Gudfuktig förefanns han alltid.

Senare åren orklös och sjuklig.

Väl beprövad och beredd skiljdes han hädan efter åtta dagars våldsamt sjukdom vid prästens närvaro.

Dödsorsak bröstsjuka.

Mellan åren 1834 och 1846 hette brukaren Anders Björk. Han hade nio barn.

En son kunde inte läsa språk.

När Anders dog 1867 i Sandliden hos en dotter, hade fyra av barnen emigrerat till Amerika.

Prästen förde anteckningar om sina församlingsbor i en bok som han kallade "Disciplinmål".

Den 1/7 1844 skrev han: Gav till Commissarie frejdebetyg om Johan Björk i Stora Herkhult och Gustaf Björk i Norra Lagnebrunna, stämde av Johannes i Norra Börshult att i maj ha slagit sin far vid en auktion.

Johan och Gustaf var söner till brukaren Anders Björk.

År 1850 är Norra och Södra Lagnebrunna sammanbygda och hävdas tillhopa, står det i husförhørsboken.

Norra Lagnebrunna arrenderades av Baron Samuel Carl Ehrenkrona i Eriksdal i Mjölby. Han bodde i Ekeberg 1849-1851 och var gift med friherrinnan Carolina Mariana Eleonora Lovisa Fock.

Brukspatron var Didrik Pontus af Burén. Hans fru hette Carolina Mariana Ehrenkrona. De bodde också i Ekeberg vid den tiden.

