

Lagerhult

under Södra Lagnebrunna

Backstuga

Den 29 december 1771 vigdes salpetersjuderidrängen Gustaf Åman från Norra Lagnebrunna ägor och pigan Annika Bengtsdotter från Höga Rösten.

Efter två månader födde den nygifta hustrun en son, Per. Hon uppgav att fadern till barnet var drängen Håkan Larsson i Bärback. Hennes nyblivne man lovade att borga för barnet.

År 1777 fick gifta hustrun Anna Bengtsdotter i Höga Rösten åter ett barn, Maria. Då uppgav hon att hon blivit våldtagen.

Efter fyra år, 1781, föddes ännu ett barn, Jonas. Även den här gången sa hon att hon blivit våldtagen.

Det enda gemensamma barnet som jag har hittat var sonen Anders född 1786.

Gustaf Åman blev soldat med efternamnet Ringdal.
Det kanske förklarar de oäkta barnen. Han var väl ute i krigstjänst.

År 1786 flyttade den här familjen till Lagerhult. Ringdal kom som avskedad soldat från Sveaborg 1799.

Sveaborg var en fästning vid inloppet till Helsingfors och uppfördes mellan åren 1748 och 1772. Det är nu ett stort turistmål.

Familjen kan, enligt prästens noteringar, inte ha haft det lätt.

De var fattiga, mannen dog 1802 av bröstsjuka, hustrun var orklös och sonen Jonas uppgavs vara krympling, vanför, fånig, oförvitlig (oskyldig) och klen.

År 1827 flyttade Anna och sonen Johan till Fattigstuga. Efter fyra år dog Anna av åldomsbräcklighet 81 år gammal.

Sonen levde till 1852. Då var han 71 år. I dödboken har han inget efternamn utan står som Jonas från Fattighuset, ofärdig dräng.

Sedan har det under årens lopp bott många fattiga familjer här.

Från sockenstämmoprotokoll i början av 1800-talet:

På extra stat vid var utdelning beviljades åt vanföre gossen Jonas i Lagerhult 24 skillingar.

Åt Gustaf Ringdals vanföra son Jonas i Lagerhult 1 riksdaler.

Till lasarettsvård vid Medevi hälsobrunn som förunnas fattiga sjuka rekommenderades enhälligt utfattiga pigan Annika Jonsdotter i Lagerhult, vilken efter hälsovattnets nyttjande nästlidne år njutit den lindring uti sin giktvärk, att hon gör sig hopp om hälsans återvinnande.

Ur fattigkassan åt pigan Kajsa Ersdotter i Lagerhult 6 skillingar.

Åt vanföre Jonas Annasson i Lagerhult en månads stat.

Till nödhjälp för de mest behövande fick Ringdals änka och son 8 kappar spannmål.

Änkan i Lagerhult med ofärdige sonen får ur fattigkassan 2 riksdaler och 32 skillingar banco till $\frac{1}{4}$ tunna säd.

I mitten av 1800-talet rymde stugan en utfattig och sjuk backstuguman med hustru och fyra barn, en änka med fyra barn och en gammal utfattig man med sin hustru, alltså 13 personer.

På 1870-talet brukades torpet av Lindstedt i Ugglehult.

Den sist boende var troligen fattighjonet Sven Andersson, död 1878.
(Sidan med Lagerhult fattas på mina (Gunilla K) kort för åren 1878-1883 och i nästa bok finns inte Lagerhult med)