

Sista söndags- turen för säsongen

Söndagen den 2 mars var det dags för säsongens sista söndagstur i Boxholm. Dessa populära söndagsturer lockar ständigt mycket folk. Söndagens tur gick till torpet Sandbacken i Linneberg utanför Boxholm.

Vasaloppet till trots mötte drygt 50 personer upp till Sandbacken för att höra Lennart Johansson berätta om torpets historia. Troligen byggdes Sandbacken 1880 och alla boenden sedan den tiden finns dokumenterade.

I mitten av 1960-talet köpte Lennart Johanssons svärföräldrar torpet och efter deras bortgång ärvdes det av barnen. Döttrarna Ulla-Brith och Inger köpte ut brodern och sedan dess har familjerna tillbringat mycket ledig tid i denna fritidsbostad.

Bakom torpet rinner Lillån och här har det fiskats och badats under somrarna. En bit

framför torpet finns stambanan, alldeles intill riksväg 32. Lennart berättade för den intresserade skaran om den tidigare livsfarliga järnvägsövergången och om Banverket, som Lennart tyckte var mer tillmötesgående förr i tiden. På senare tid har de blivit mer svårflirtade, menade han.

– Bland annat behöver vi hjälp med vägen till torpet som börjar bli riktigt dålig på vissa ställen, men det har vi inte fått något gehör för än så länge.

Den som hälsade välkommen till dagens söndagstur var Klas Johansson, son till Ulla-Brith och Lennart. Klas berättade bland annat en del barndomsminnen från Sandbacken.

Klas är "motor"

Det är Klas som är "motor" i dessa så populära söndagsturer som började redan 2001 och då kallades torpturer. Boxholms Orienteringsklubb har under många



Lennart Johansson berättar om torpet Sandbacken för en intresserad publik på säsongens sista söndagstur.

år tänt eldar i skogen på söndagar för att ha vätskekontroller för tränande orienterare. Även andra klubbmedlemmar och familjemedlemmar tog gärna en tur ut till dess eldar.

Så föddes idén om ett samarbete med Krafttaget, som är en ideell förening med stort intresse för lokalhistoria. Klas Johansson är med i båda föreningarna.

Nu började man tända eldar vid olika torpruiner och Krafttagets medlemmar fick i uppdrag att ta fram historik om torpen och berätta för besökarna, som förutom orienterarna nu också bestod av folk i allmänhet som var intresserade. Det blev ett riktigt stort

intresse för dessa torpturer. År 2006 beslöt man sig för att döpa om turerna till Söndagsturer och nu var det inte nödvändigt att det just skulle vara ett torp eller torpruin som var målet för vandringen. Det kan vara vackra platser i allmänhet. Nu började man också anlita fler talare som i stort sett får välja själva vad de vill tala om. Det har hela tiden varit ett mycket stort intresse för dessa turer och för det mesta brukar ett 70-tal personer komma.

– Vi hade till och med en tur dagen före julafton, berättar Lennart, och då trodde vi inte att det skulle komma så många. Men det blev något av

ett rekord, det kom hundratjugo personer. Målet för den turen var torpet Simmarp och Johan Birath var berättare. Vi hade lite överraskningar dagen till ära med tipspromenad och tomt och det var uppskattat.

Nya platser

Det som lockar med söndagsturerna, förutom motion och frisk luft, är framförallt att få besöka nya platser, höra intressanta berättare och att träffa folk. Och många menar att man lär sig något nytt varje gång. Och även Lennart fick lära sig något nytt denna dag.

– Det var en man som sade sig veta att Arnold Johansson (den kände musikerns) föräldrar har bott här och det hade

vi ingen aning om, säger Lennart.

Lennart tackade de som kommit till Sandbacken med följande ord:

– Det roligaste med dessa söndagsturer är ni som står här framför mig. Hade ni inte funnits hade vi inte haft anledning att fortsätta. Nu är det hopp om att vi får träffas även nästa vinter.

Bild och text: GEN LARSSON

Fotnot: Vill du veta mer om Söndagsturerna kan du gå in på Krafttagets hemsida www.krafttaget.com. Där finns alla turer dokumenterade med både text och bilder.



Lena och Conny Karlsson.



Gabriella Andersson med mamma Margret Andersson.



Karl-Axel Gustavsson och Lennart Gustafsson.



Inga-Lill och Svante Larsson.



Håkan Larsson och Maude Anell.



Ulla-Britt och Lennart Johansson.