



Sabina Palm tycks alltid ha nära till ett stort skratt, något som lätt smittar av sig. Hon har blivit en populär träningsinstruktör i simhallen men många vet nog inte att hon en tid jobbade för Kjell P Dahlström och reste runt till många travbanor i landet.



Sabina som kusk hos Kjell P Dahlström på Hassangården där hon jobbade en tid. Hon kom också att ha hand om Kjells filial i Mantorp där hon tog hand om hans unghästar. Det var en jätterolig men slitsam tid tycker Sabina.

Solstrålen från Gettringstorp

Sabina Palm älskar att få andra att må bra

BOXHOLM (LT)

Via uppväxten i Gettringstorp nära Mossebo har Sabina Palm landat i Boxholm men däremellan har hon bland annat jobbat för Kjell P Dahlström under hans framgångsrika år med Ina Scott. Sabina ler och skrattar när hon berättar sin livshistoria och man behöver inte tvivla på att hon trivs med tillvaron, även om skit i hallen och smulor på bänken kan störa ibland...

Sabina Palm har blivit ett känt ansikte för många Boxholmsbor. Som träningsinstruktör i simhallen har hon hjälpt många på orten att bättra på "flåset" och hennes positiva och glada sätt gör ju att man blir glad själv bara av att prata en stund med denna tjej.

Sabina växte upp i den lilla byn Mossebo i de sydvästliga delarna av Boxholms kommun, men numera bor hon i ett radhus på Holavadsplan i Boxholm. Hon blev boxholmare till slut, fast hon absolut inte hade tänkt sig detta, men idag säger hon att Boxholm är världens bästa ort!

Att Sabina över huvudtaget finns till beror på att pappa Lennart Palm från Bomhult och mamma Elsy Wenner från Enemossen träffade varandra i början av 1950-talet och att kärlek uppstod. Det är bara ungefär 1,5 kilometer mellan Bomhult och Enemossen så det var nog inte så konstigt att de båda stötte på varandra.

Lennart och Elsy gifte sig 1958. Lennart hade av sin far-

bror Arvid fått ära en liten skogsgård som heter Gettringstorp belägen nära Mossebo och bara 4-5 kilometer från Bomhult och Enemossen. Där flyttade Sabinas föräldrar in men till en början bodde de på övervåningen och en annan familj bodde på undervåningen. Men det unga paret hade en bebis på gång och blev snart själva i huset. De satte igång att renovera och Gettringstorp kom att bli ett av de första husen i trakten med vattentoilet.

År 1958 föddes Gunilla, Sabinas äldsta syster. Senare föddes Annelie, därefter Monika och i december 1969 föddes Sabina.

– Fyra tjejer, stackars mamma och pappa brukar jag säga, skrattar Sabina.

Fast mamma Elsy hävdar att tjejerna var jättesnälla...

Sabina målar upp en barndom som var jätterolig. Det fanns många kompisar i gårdar och stugor i Mossebo och runt omkring och flickorna i Gettringstorp fick ofta hjälpa till med olika saker, något hon är väldigt tacksam för idag. Pappa Lennart hade potatisodling och jordgubbsodling vilket innebar mycket arbete där barnen fick vara behjälpliga.

Åren gick, Sabina började skolan i Boxholm och fick åka skolskjuts, något som väcker många roliga minnen hos henne. Mossebobarnen var glada om bussen valde "Sommenhället" för det var ju närmast, men ibland åkte bussen åt motsatt håll, till "Kivarpbarnens" stora glädje.

Sabina minns barnprogrammen, men också hur de såg på dessa program genom

blå cigarett- och piprök, i många fall var det ju så på den tiden. Pappa Lennart var en stor och stark man, men han blev dålig när Sabina bara var knappt 15 år. Han hostade och när han fick åka in akut till sjukhuset konstaterades att lungorna var fulla med cancer och det dröjde inte länge förrän han hade gått bort, han var då bara 52 år.

Bara Sabina av flickorna bodde hemma då och för Elsy var det tufft, hon hade ju ingen aning om hur man skulle sköta en skogsgård och hon hade inget körkort.

Men Sabina och mamma Elsy tog sig igenom den svåra tiden. Sabina beundrar sin mamma, till exempel för att hon skaffade körkort efter att pappa Lennart gått bort, hon var då över 50 år.

Elsy är 84 år idag och bor fortfarande kvar i Gettringstorp och hon har klarat livet jättebra, berättar Sabina.

Åren gick och även Sabina flyttade hemifrån. Hon gick – som hon säger – "köttbullarlinjen" på gymnasiet i Tranås. Hon fick senare jobb på Holavadsstrå i Sommen och därefter på Tranåslis strax intill. Hon blev hästintresserad och köpte en häst tillsammans med en kompis. Hästintresset växte och växte och Sabina fick jobb hos Kjell P Dahlström på Hassangården. Det var när Ina Scott precis börjat bli framgångsrik och Sabina var med runt hela Sverige på olika travbanor och det var mycket uppståndelse och det hände en massa roliga saker. Sabina blev tillfrågad av Kjell om hon ville ta hand om hans filial i Mantorp och så blev det och där hade hon hand om Kjells unghästar. Sabina



En något yngre upplaga av Sabina Palm.

beskriver tiden som jätterolig men menar att det slet på kroppen så hon kände efter en tid att det var dags att göra något annat.

Hon hade träffat några boxholmstjejer och det var en orsak till att hon började jobba på gruppbestanden med människor med funktionshinder och senare kom hon till Solbacken och jobbade med människor med psykisk ohälsa med mera och hon trivdes jättebra. Numera håller Sabina till på träffpunkten som är kommunens dagverksamhet. Men så har ju Sabina ett jobb i simhallen också.

– Boxholmarna skulle bara veta vad som händer i vår härliga simhall, vilka stjärnor vi har skrattat hon! Det är helt fantastiskt!

Sabina säger att hon älskar att vara social och att prata, och hon säger också att "jag älskar helt enkelt att få andra att må bra".

Sabina tog ett aktivt val tidigt, nämligen att inte skaffa några egna biologiska barn. Men det hindrar inte att det varit mycket barn i hennes liv.

Numera lever Sabina med Peter Wennerqvist och hon skrattar och säger att "jag hittade kärleken på Bayerisk afton i Boxholm. Det är där det händer!!!"

Sabina menar att hon har fått två fantastiska bonusdöttrar och två stycken underbara svärföräldrar, Claes och Mona.

– Tänk vad man kan få i livet, skrattar Sabina. Det kan ju inte bli bättre!

Men även glada Sabina kan bli på dåligt humör, "för hur ska man göra när man kommer hem trött, tjurig och hungrig" undrar hon? Det är skitigt i hallen, full sophink och det är smulor på bänken. – Jag blir vansinnig!

Men då tänker Sabina på sina nyårslöften. Hon säger att hon kanske inte tar till dessa jämt, men de finns som ett litet mål i alla fall. Ett av löftena är att vara modern och känna sig härlig och tillräcklig. Sabina ska också vara bjussig och bussig mot sig själv och andra. Hon har också lovat att stanna upp och duga, och hon ska inte jämföra sig med andra, däremot låta sig inspireras. Ge bort en kram om dagen till sådana hon inte brukar krama är ett annat löfte, liksom att ge bort komplimanger.

Sabina ger ytterligare ett tips, det kanske kan vara något för Länsstidningens läsare: Försök att le tio sekunder mot dig själv framför spegeln varje morgon.

Annars är ju hela Sabina Palm ett enda stort leende så det där sista borde inte vara några problem för henne...

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Det händer

Evenemangstips i Boxholms kommun

Handarbetscafé

Handarbetscafé på bibblan varje öppen lördag. Alla är välkomna; nybörjare som experter. Kaffe finns att köpa. Ta med eget bröd. Välkommen till Boxholms bibliotek! Tid: Lördagar t o m 04-28, kl 10-13. Plats: Boxholms bibliotek.

Språkcafé

Välkommen till språkcafé på biblioteket på tisdagar! Vi fikar och pratar med varandra! Det är en fin chans att möta nya människor, både för dig som lär dig svenska och dig som redan pratar svenska. Hör gärna av dig till biblioteket om du har frågor om kommande språkcaféträffar. Tid: 02-06, kl 16-17.30. Plats: Boxholms bibliotek.

Svenska Blå Stjärnan – 100 år i djurens tjänst

Ta del av Svenska Blå Stjärnans jubileumsutställning. Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Syftet med vår verksamhet är att sprida kunskap om god djurhållning och samtidigt vara en mötesplats för djurvänner. Tid: T o m 02-09, under bibliotekets öppettider. Plats: Boxholms bibliotek.

Söndagstur

Berättare: Zenita Norell. Tid: 02-11. Elden tänds kring klockan 10 och Zenita kan vi lyssna på klockan 10.45.

Plats: Nedanför fornborgen nära Sinkan. Elden tänds mellan de två markta bergen som ligger cirka 700 meter nordväst om Sinkan, nära vägen mot Hageby. Vägvisning utefter vägen Flemminge-Ryckelsby.

Vandring med Korpen

Boxholmskorpens torsdagsvandring ute i naturen. Vi går cirka 3 timmar och stannar halvvägs för att avnjuta medhavd matsäck. Tid: 02-15, kl 09. Plats: Start vid Folkets hus.

Somliga går med trasi-ga skor samt Teaterföreningens årsmöte

Cornelis Vreeswijk – en lysande poet, låtskrivare och en av de största trubadurer vi haft i vårt land. Han lämnade jordelivet alldeles för tidigt men hans texter, musik och visskast finns kvar och får ständigt nya följare. Med hans sänger och vår berättelse om honom försöker vi komma lite närmare den store konstnären. Efteråt hålls Teaterföreningens årsmöte. Gratis för medlemmar med scenpass. Övriga 80 kr. Kaffe ingår. Biljetter säljs vid entrén. Tid: 02-20, kl 19-21. Plats: Boxholms bibliotek.