



Tur med gula faran

Två veteranspårvagnar har i sommar trafikerat Norrköpings stad. Den äldsta av vagnarna blir den 3 september historisk.

12



Smedjans dag

Häfla hammarsmedja är en av Sveriges bäst bevarade järnbruksmiljöer. I helgen visas den för allmänheten under Smedjans dag.

7



Fullt blås i Mem

Publik tillströmningen var stor då det bjöds på jazziga toner och gemyt i sommarkvällen vid Kanalmagasinet i Mem.

19

Länstidningen



Freitag 25 augusti 2017 • Årgång 69 • Enda tidningen för hela Östergötland • www.lanstidningen.se • Vecka 34

PRIS 10 KR



Maria Bergagård har landat.

Bergagård stortrivs på brunnen

BOXHOLM. Maria Bergagård, uppvuxen på Skärlunda gård i Malexander, har hunnit med mycket i sitt unga liv. Vid 29 års ålder är hon gift med sin Martin, har ett eget barn, två bonusbarn och har hittat det hon kallar sitt drömjobb.

Som försäljningsansvarig på Medevi brunn säljer hon bland annat konferenser, bröllop och mässor och hon ser stor potential för platsen kring Nordens äldsta hälsobrunn.

SIDAN 6

Ålbeståndet ska räddas

MJÖLBY. Av Roxens årliga produktion på 25 ton ål är det bara fem ton som når Östersjön varifrån ålen vandrar över Atlanten till Sargassohavet för att leka och föröka sig.

– 95 procent av ålbeståndet har försvunnit. Bovarna är till stor del kraftindustrin vars turbiner slår sönder ålarna, förklarar Anders Rockler som driver Östånäckes fiske i Nederlösa utanför Normlösa.

För att motverka detta ordnades nyligen ett ålsläpp vid Svartåfors.

SIDAN 10



När odlarentusiasten Eva Andersson i Hagebyhöga öppnade upp Farmers market hemma på gården kom kunder i mängder. Till sin hjälp bakom disken hade hon Ebba Landén (t v) från granngården. Rosalee och Pawel Olsson handlade nyskördat grönt och trivdes.

Evas egna ekologiska

Pinfärskt direkt till kund på Ölstorps Östergård

HAGEBYHÖGA. Det är inte helt enkelt att hitta dit men när man väl kommer fram möts man av ett hav av närodlat färska grönsaker och bär. Vi är hos Eva Andersson på Öl-

storps Östergården 1 i norra delen av Vadstena kommun.

Debuten för hennes Farmer's market får ske i garaget. Det är första gången Eva ordnar denna typ av

försäljning och hon har i god tid gjort i ordning en grönsakskiosk.

Här trängs squash, morötter, dill, flera sorter av både sallad och persilja, kronkoll och rödbetor och lök från

egna odlingar på gården. Grönsakerna är så färska att de plockas upp efterhand och säljs i jordigt skick.

SIDAN 14

HOLMERTZ

Fyllbultar och vita skåpbilar

Sidan 2



ÅTVIDABERG

Från skjutshåll till aktiv hembygdsgård

Sidan 17

GÅRD TILL SALU

Sekelskiftescharm i anrik kulturbygd

Sidan 22



PRENUMERERA PÅ LÄNSTIDNINGEN! RING 0141-560 03!



Trots att högstadie- och gymnasietiden var ganska jobbig så blev hon chef för en guldsmedsbutik redan som 21-åring. Hon har sedan jobbat som reklamförsäljare för olika tv-bolag men sedan förra året är Malexandertjejen Maria Bergagård försäljningschef på Medevi brunn.

Maria har drömjobbet i Medevi

Malexandertjejen lockar besökare till Medevi brunn

BOXHOLM (LT)

Det är imponerande att lyssna på glada och trevliga Maria Bergagård när hon berättar om den resa som hon har gjort i sitt unga liv. Hon växte upp på en gård mitt ute på landet i Malexandersskogarna och hon har genom en händelserik och krokig bana i livet landat på Medevi brunn som försäljningschef. Maria är tjejen som vill ha ett jobb som är roligt, det har hon hittat nu.

Länstidningen har stämt möte med Maria Bergagård på Medevi brunn, det vill säga på "hemmaplan" för denna duktiga tjej. Efter en pratstund med 29-åriga Maria så undrar man snart hur länge hon har levt med tanke på allt hon har varit med om... Men vi tar det hela från början.

Marie växte upp på Skärlunda Mellangård, cirka 5,5 kilometer nordväst om Malexander. Hon har två storasyster som är fyra respektive sju år äldre. Hennes pappa drev ett lantbruk och hade ett trettiotal mjölkkor, mamman jobbade på försäkringskassan men på kvällarna hjälpte hon till i ladugården. Det fanns ett gäng barn i och omkring Skärlunda, så det var som ett typiskt "bullerbyliv" berättar hon. Hästar blev ett stort intresse och hon fick en egen häst när hon var 15.

– Jag tror det var bra att växa upp som jag gjorde för det skapar självständiga barn, funderar hon. Och man

måste hjälpa till med olika saker.

Mormor bodde i Boxholm och Maria tyckte det var väldigt exotiskt att åka och hälsa på henne. De brukade gå till Timmerö och mata svanarna...

Hon gick i byskolan i Malexander, och i en av de sista årskullarna innan skolan lades ner. Totalt var det då knappt 20 elever för klasserna 1-6. Maria menar att hon lärde sig mycket som hon inte tror att hon hade fått lära sig på en större skola, till exempel att prata inför andra och att ta ansvar för yngre barn.

– Men jag längtade vansinnigt mycket att få börja skolan i stora Boxholm. Jag ville se något annat!

Samtidigt berättar Maria att när hon väl kommit till Boxholm så längtade hon till Mjölby, och i Mjölby längtade hon till Linköping, och i Linköping längtade hon vidare...

Ja, jag var en sökande själ...

Det fanns perioder under högstadiet och gymnasietiden som var riktigt jobbiga men därefter fick Maria en egen lägenhet i Linköping och hon började att studera Entreprenörslinjen på John Bauergymnasiet, och samtidigt jobbade hon halvtid i en butik.

Sen fick hon plötsligt en fråga av en barndomsvän som bodde i Australien om hon ville komma dit ett år. Så blev det och hon jobbade detta år på en hästgård nära Melbourne och kunde förbättra – den som hon säger – USA engelskan.

Väl i Sverige igen så fick Maria möjlighet att jobba som timvikarie i affä-

ren Hallbergs guld i Linköping, och sedan jobbade hon en tid på Intersport innan en förfrågan kom om hon ville bli butikschef på Hallbergs guld. Så blev det och 21-åriga Maria blev chef över anställda som var betydligt äldre. Men snart kändes jobbet tråkigt, det hände för lite och hon tyckte inte att hon kunde påverka försäljningen. Det dröjde inte länge förrän Maria hade ett nytt jobb, nu som tv-reklamförsäljare på TV 4.

Och så träffade jag min man, Martin 2011. Han är också säljare men inom industrin. Men blir det någon diskussion om något så är det alltid jag som vinner, skrattar hon.

Maria var 24 år och Martin hade två barn sedan tidigare, så "även då hade jag ingen aning om vad jag gav mig in på", ler hon. Men det har gått jättebra menar Maria och hon har en utmärkt relation med barnens mamma.

Efter fyra år på TV 4 kände Maria att hon gjort sitt och ville testa en annan bransch, och det var inte lika kul längre att springa på event och fester tillsammans med kändisar. Hon jobbade några månader på Adecco, ett bemannings- och rekryteringsföretag, och på våren 2016 började hon jobba med den regionala TV-reklamen för TV3 och Kanal 5.

Men sen såg jag annonsen som försäljningsansvarig på Medevi brunn...

Sedan förra hösten har Maria jobbat på Medevi och hon tror att hon har landat nu. "Detta är mitt drömjobb" säger hon. Maria säger att många tyck-

er att hon har hoppat mycket mellan olika jobb men hon känner inte så själv.

– Jag vill ha roligt varje dag, och för att jag ska lyckas bra så måste jag ha roligt och tro på det jag gör, säger hon.

På Medevi säljer hon konferenser, bröllop, mässor och allt som kan inbringa pengar och hon tycker det finns extremt mycket potential för Medevi brunn.

– Det är så himla mycket man kan göra här, arrangemang och aktiviteter, och den resan vill jag vara med om.

Maria och Martin gifte sig 2015 och sedan 2012 bor paret i Motala. Två hundar och tre barn tillhör familjen, gemensamma dottern Saga föddes 2013.

Idag bor inte heller Marias föräldrar eller syskon i Boxholms kommun men hon försöker besöka hembygden någon gång om året. Visst kändes det under en tid som "piss och skit" att bo i Malexander, men idag ser hon annorlunda på de åren. Hon är tacksam över att ha fått växa upp i Malexander och Boxholm och vid besöken i hembygden brukar hon bara gå runt och titta på de bekanta miljöerna.

Maria Bergagård kommer i vinter att bli en av berättarna vid vinterns Söndagsturer, Boxholms OK:s och Föreningen Krafttagets gemensamma arrangemang. Då finns det möjlighet att komma och lyssna på denna spännande tjej.

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Det händer

Evenemangstips i Boxholms kommun

Teater: Drottningstyt

Alla Sveriges kvinnliga monarker på ett bräde. Josefin Johansson och Robert Noack ger er samtliga svenska drottningar från Sigrid Stordåda till Silvia.

Tid: 08-30, kl 19.

Plats: Malexanders Föreningshus.

Fladdermusäventyr

Följ med på en spännande kvällstur och lyssna och spana efter fladdermöss. Pris 50 kr/vuxen.

Tid: 09-02, kl 20.

Plats: Vägbeskrivning: Samling vid Motionsgården mitt emot Flemminge golfbana i Boxholm.

Östgotadagarna

2-3 september

Läs mer om alla aktörer som håller öppet, konstantverket, östgotabakverket och annan information om Östgotadagarna på www.ostgotadagarna.se.

Åsby hembygdsförening

Husen hålls öppna. Utställning i Atterbomshuset om folkskolan En sagolik skola. Kaffe med bröd serveras för 30 kr.

Tid: 09-02-09-03, kl 13-17.

Plats: Hybbeln, Grönlunds säteri, Åsbo.

Smaka på

Boxholmsost

Välkomna att provsmaka och handla ur vårt prisbelönta sortiment vid vårt mejeri i Boxholm.

Tid: 09-02-09-03, kl 10-17.

Plats: Ostbutiken, Boxholm.

Bärbäcks lillagård

Upptäck lantgårdens små hemligheter genom en lärorik guidning på vår gård bland djur och gårdens historia.

Kom till oss för att få träffa och lära er om gårdens djur.

Tid: 09-02-09-03, kl 10-17.

Plats: Bärbäck skattegård, Boxholm.

Korpens tipspromenad

Välkommen att gå tipspromenad varje söndag under hösten.

Tid: Söndagar kl 9-11

o m 10-29.

Plats: Start vid Parketten, Boxholm.

Vandring med Korpen

Vi går cirka tre timmar och stannar halvvägs för att avnjuta medhavd matsäck.

Tid: Torsdagar under hösten med start 08-24.

Ålats: Start Folkets hus kl 9.

Varför tigger rumänska romer i Sverige?

I denna föreläsning använder Bennie Åkerfeldt sin senaste bok. Samtal och insikter kring de rumänska migranterna som gästar vårt land.

Tid: 09-14, kl 18.

Plats: Boxholms bibliotek.

Vackert så det förslår är det vid Skärlunda där Maria Bergagård växte upp. Vissa dagar är det extra vackert. Här ligger dimman som ett lock längre ner i dalen.

Bild: Privat