



CAMPINGKOLL • CAMPINGKOLL • CAMPINGKOLL • CAMPINGKOLL



Sommariidyll i Mariannelund

Spilhammar – en välordnad, fräsch och vacker campingplats

MARIANNELUND (LT)

I småländska Mariannelund finns ett karamellkokeri med mycket goda karameller – jag lovar – och i det lilla samhället hittar man sedan förra året Filmbyn, en ny attraktion med mycket barnfilmshistoria med mera. I Mariannelund ligger också en av landets trevligaste inlandscampingar, Spilhammars camping. Länstidningens campingkollare med fru har varit där.

Många som tänker "camping" får en bild framför sig av en fullpackad campingplats med långa rader av husvagnar och husbilar, kanske vid kusten eller Öland då det råder högsommar. Den som har läst de fjorton campingkollar som Länstidningens skribent har skrivit så här långt vet att campinglivet inte alls behöver vara så. Vi åker ju helst iväg med vår husvagn när det inte råder högsommar och vi väljer helst små trevliga campingplatser i inlandet.

För sju år sedan var vi på en liten camping belägen strax utanför Mariannelund i Småland, nämligen Spilhammars camping. Då var det högsommar och minnet av de dagarna är ganska blandat. Nu var det maj 2018 och vi beslöt oss för att ännu en gång besöka Spilhammar. Det blev en helg som började med ösregn på fredagen men som avslutades med strålning på söndagen och där emellan var värdet ganska omväxlande.

Spilhammars camping håller öppet från 1 maj fram till slutet av september och denna majhelg var det lugnt och skönt på campingen, det vill säga gott om svängrum men absolut inte öde.

Campingen ägs av ett trevligt holländskt, par Johan Durkstra och Annie Heida. De tog över campingen

2008 och är nu inne på den elfte säsongen. Annie berättar att de var mycket i Sverige innan de blev campingägare och de blev då förtjusta i landet. Tankar fanns på att starta något företag i Sverige men så uppstod möjligheten att ta över Spilhammar, en camping som de äger helt och hållet. Numera bor Johan och Annie i Rumsdala som ligger bara sju kilometer från Mariannelund.

Att vara campingägare innebär massor av arbete, inte minst under säsongen förstås, och det gäller att hela tiden hålla anläggningen fräsch och tilltalande. Den som besöker Spilhammars camping märker snart att ägarna gör vad de kan för att gästerna ska trivas.

– Vi har renoverat allt, svarar Annie på frågan vad de har gjort sedan de tog över.

För tre eller fyra år sedan renoverades servicehuset, och allt är rent, fräscht och trevligt på alla sätt. Det finns flera duschbås med plats för omklädnad och en dusch innanför. Tvättmaskiner finns på gaveln av byggnaden och i ett närliggande rum finns kök och strax intill finns flera diskplatser. Och allt ser alldeles nytt ut, även om det hunnit gå några år. För att ta sig in i servicehusets olika delar erhålls ett kort vid incheckningen och som fungerar som en tag, det läggs mot en platta vid dörren där man vill gå in så låses dörren upp. Det gör att badgäster och andra obehöriga inte kan ta sig in. Kortet erhålls laddat med pengar och det används även för att duscha. Pengar dras från kortet då det läggs mot plattan bredvid duschen och samtidigt startar duschen. Systemet är riktigt bra och det används även på Hätte camping och på Eksjö camping.

Det finns flera olika stugor på campingen och de är avsedda antingen för två personer, fyra personer, fem personer eller för sex personer. Annie be-



TILL VÄNSTER: Ägarna till Spilhammars camping heter Johan Durkstra och Annie Heida. De tog över campingen 2008.

BILDEN NEDAN: Fanny Vedeja med dottern Flora är på väg till servicehuset. Är man åtta år som Flora så är det jättespännande att gå till en särskild byggnad för toalettbesök eller för att diska...

rättar att fyrbäddsstugorna är helt nya till denna säsong.

Familjen Vedeja, artikelförfattarens systerdotter med familj, kom på besök och övernattade i en fyrbäddsstuga. Det funkade utmärkt, och det var väldigt populärt hos barnen, åtta och nio år gamla. Stugorna innehåller till exempel kokplatta, kaffebryggare, kylskåp, kastruller och porslin, däremot saknar de toalett och rinnande vatten. Men vad gör det, en åttaåring tycker ju det är jätteroligt att gå till servicehuset och diska...

Det är klart att det är många barnfamiljer som besöker Spilhammar, och det är familjer med många olika nationaliteter. Till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby är det knappt 20 kilometer från campingen. Och alldeles vid infarten till Spilhammars camping från riksväg 40 ligger Filmbyn som öppnade förra sommaren. Där kan man ta del av inspelningsmiljöer från filmerna om Emil, Pippi, Saltkråkan med mera



och man kan se originalkläder och det finns mycket interaktiva miljöer.

Men kommer man till Spilhammars camping så kanske det är allra trevligaste att bara ta del av miljön utanför sitt campingfordon. Campingen är belägen i en gles tallskog, omgiven av mycket vatten och en tallskog. Står man på de jämna ytorna bakom receptionen och servicehuset så får man ett högt läge med utsikt över Silverån som ringlar fram strax nedanför och som dessutom bildar en ganska stor avlång sjö vid Spilhammar, Åsjön. Någon sa att i skogen intill finns Smålands vackraste motionsspår och det låter inte alls otroligt.

Alldeles intill Silverån och cam-

pingen ligger en liten söt stuga från 1600-talet, Sommartorpet kallad. Det är café och restaurang med minigolf, kiosk och en badplats.

Vi gillar Spilhammars camping, det är vackert, fräscht, välordnat, lugnt och mysigt och det är lätt att förstå att många tycker om att dra sig tillbaka till denna idyll efter en dag på Astrid Lindgrens värld. Vi kan mycket väl tänka oss att återkomma till Spilhammar, men det vore ju bra om det blir klockan 9-16 en vardag, för då har Mariannelunds karamellkokeri öppet...

Text och bild: KLAS JOHANSSON